



KERKEN IN DE LAURENS

Kerkblad van het Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen

Jaargang 2, nummer 1, januari 2016

In dit nummer onder andere:

- Kerkdiensten 2 januari – 12 maart
- Jubileumjaar Laurensantorij
- Gemeenteberichten Laurenspastoraat
- Gemeenteberichten Maaskant Open Grenzen

VOOR GEGEVENS OVER MAASKANT OPEN GRENZEN

ZIE LAATSTE PAGINA

LAURENSPASTORAAT – LAURENSKWARTIER

Postadres Grotekerkplein 27, Bezoekadres nr.101
3011 GC Rotterdam

<http://www.kerkenindelaurens.nl>

E-mail info@laurenspastoraat.nl, **tel.** kantoor 010-4129243

Dagelijks bestuur: Ds Bert Kuipers, predikant, tel. 010 – 2410068,

voorzitter Kerkenraad: Ingeborg Absil, tel. 06 – 22693508,

Cor van den Hoek, scriba, tel. 06 – 34393701,

Chris van Houwelingen, penn., tel. 010-4656904

Bankrekening: NL29 INGB0002401218 t.n.v. Laurenspastoraat
Rotterdam

Kosters Laurenskerk 010 - 4131989

HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE?

- Via dit informatieblad Kerken in de Laurens (verschijnt zes keer per jaar, ook digitaal). Een digitaal abonnement is gratis, voor een papieren abonnement bedragen de kosten € 20,- per jaar. U krijgt het blad dan per post thuis gezonden. U kunt zich abonneren via ledenadm@laurenspastoraat.nl.

- Via de digitale weekbrief *Morgen is het zondag*.

- De **PREKEN** uit de diensten van het Laurenspastoraat zijn eveneens (gratis) digitaal beschikbaar. Hiervoor kunt u zich aanmelden: via monique@laurenspastoraat.nl

PASTORALE VERANTWOORDELIJKHEID

Wie een zodanige band wenst met het Laurenspastoraat, dat er sprake is van "pastorale zorg" kan gebruik maken van één van de volgende regelingen:

1. Protestanten (leden van de PKN, Hervormd, Luthers, Gereformeerd) kunnen met een overschrijvingsformulier het kerkelijk lidmaatschap van het Laurenspastoraat verkrijgen.
2. Als u van een andere kerk lid bent, kunt u vriend worden. Kerkrechtelijk is er uiteraard tussen beide groepen een verschil, maar u kunt zowel als lid en als vriend een beroep doen op onze pastorale zorg. Aanvragen van een formulier voor de aanmelding als lid of vriend via ledenadm@laurenspastoraat.nl.

© Laurenspastoraat/Maaskant Open Grenzen.

**OVERNAME VAN ARTIKELEN IS TOEGESTAAN, MITS MET
BRONVERMELDING**



Voorwoord

De kerstdagen liggen achter ons, hoogtepunt in het christelijke jaar. Het was vast ook dit jaar geen witte kerst. Met de steeds warmer wordende winters wordt die kans ook kleiner. Vanuit de warmte van de kerstdagen lijken de eerste maanden van het jaar wat soberder. We starten allemaal op 3 januari om elkaar het goede toe te wensen voor 2016. Alweer de 2e jaargang van onze KidL (Kerken in de Laurens). We mochten een nieuw redactielid verwelkomen: Liesbeth van Heel. Welkom Liesbeth! Tegelijkertijd vinden we het ontzettend jammer dat Annelies Steenbrink gaat stoppen als redactielid. Annelies is bijna een geworden met het kerkblad na zovele jaren. Gelukkig heeft Erna de Keizer-Zandvoort zich bereid verklaard haar op te volgen, dus eveneens welkom Erna!

Er mogen dan minder christelijke feestdagen zijn in de eerste maanden van het jaar, aan activiteiten geen gebrek. Of het nu gaat om concerten (50 jaar Laurensantorij), Laurensfoyers, lezingen (Vrijzinnig aan de Maas) of verschillende kringen, voor een ieder keuze genoeg om deel te nemen. Naast de vieringen zien we u graag in een of meerdere bijeenkomsten. Samen vormen we een levende gemeenschap. Tot slot, staat u ook even stil bij de twee beschouwingen over de wereld van vandaag en die van de toekomst, in de bijdragen van Bernard van Verschuer en Paul Hensen!

Wij zijn uiteraard weer erg nieuwsgierig naar wat u er van vindt. Reacties kunt u sturen naar het volgende e-mailadres: red.kerkenindelaurens@xs4all.nl. Naast reacties mag u natuurlijk ook zelf iets aanleveren voor een van de volgende nummers. *Maar in alle gevallen vragen we u dringend om de kopijdatum aan te houden.* Voor het volgende nummer is dat **24 februari 2016**.

Ingeborg Absil, Liesbeth van Heel, Carola Scholten, Annelies Steenbrink

Kerkdiensten, algemene informatie

Zondagen:

9.00 uur: In een samenwerkingsverband van Rotterdamse binnenstadsgemeenten van de PKN is er iedere zondag een laagdrempelige vroege dienst om 9.00 uur.

10.30 uur: Deze diensten worden afwisselend verzorgd door het Laurenspastoraat (LP) (tweede en vierde zondag van de maand) en Maaskant Open Grenzen (MKOG) (eerste, derde en eventuele vijfde zondag van de maand). Alle zondagen zijn er, afgezien van de zomerperiode, aparte kinderdiensten, in een van de bijruimten van de kerk. Voor de kleinsten is er een crèche. De Wereldwinkel is meestal na deze dienst geopend.

19.00 uur: Van begin september tot en met de 1^e zondag van juli worden vespers gehouden, afwisselend van karakter. De derde zondag van de maand is er een cantatedienst.

Weekdagen:

Elke dinsdag is er Alledagkerk om 12.15 uur.

Elke vrijdag wordt het Gebed voor Vrede en Verzoening gehouden om 12.30 uur.

Overzicht van de diensten

Zondag 3 januari

09.00 uur ds Bernard van Verschuer, Binnenstad

10.30 uur ds Bernard van Verschuer, MKOG

19.00 uur ds Bert Kuipers, Schrift en Tafel LP

Dinsdag 5 januari Alledagkerk

12.15 uur ds Bert Kuipers

Vrijdag 8 januari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 10 januari

09.00 uur ds Laurens Korevaar, Binnenstad
10.30 uur ds Bert Kuipers LP Schrift en Tafel
17.00 uur ds René van Loon, Samaritaan
19.00 uur Heiligenvespers

Dinsdag 12 januari Alledagkerk

12.15 uur ds Tjaard Barnard

Vrijdag 15 januari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 17 januari

09.00 uur ds Bert Kuipers, Binnenstad
10.30 uur ds Bernard van Verschuer, MKOG
19.00 uur Cantatedienst

Dinsdag 19 januari Alledagkerk

12.15 uur mw ds Iet Buijser

Vrijdag 22 januari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 24 januari

09.00 uur ds Wout v.d. Spek, Binnenstad
10.30 uur ds Jan de Visser, LP Schrift en Tafel
19.00 uur ds Bernard van Verschuer, vesper

Dinsdag 26 januari Alledagkerk

12.15 uur voorganger nog niet bekend

Vrijdag 29 januari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 31 januari

09.00 uur ds Bernard van Verschuer, Binnenstad
10.30 uur ds Bernard van Verschuer, MKOG
19.00 uur Bachorgelverspers

Dinsdag 2 februari Alledagkerk

12.15 uur voorganger nog niet bekend

Vrijdag 5 februari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 7 februari

09.00 uur ds Bert Kuipers, Binnenstad
10.30 uur ds Bernard van Verschuer, MKOG
19.00 uur Evensong

Dinsdag 9 februari Alledagkerk

12.15 uur voorganger nog niet bekend

Woensdag 10 februari, Aswoensdag

19.30 uur Laurenspastoraat, Schrift en Tafel

Vrijdag 12 februari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 14 februari

09.00 uur mw ds Iet Buijser, Binnenstad
10.30 uur ds Bert Kuipers, LP, Schrift en Tafel
19.00 uur Valentijnsverspers

Dinsdag 16 februari Alledagkerk

12.15 uur voorganger nog niet bekend

Vrijdag 19 februari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 21 februari

09.00 uur ds Bernard van Verschuer, Binnenstad
10.30 uur ds Bernard van Verschuer, MKOG
19.00 uur Cantatedienst

Dinsdag 23 februari Alledagkerk

12.15 uur voorganger nog niet bekend

Vrijdag 26 februari

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 28 februari

09.00 uur ds René van Loon, Binnenstad
10.30 uur ds Bert Kuipers, LP, Schrift en Tafel
19.00 uur ds Bernard van Verschuer, vesper

Dinsdag 1 maart Alledagkerk

12.15 uur voorganger nog niet bekend

Vrijdag 4 maart

12.30 uur Gebed voor Vrede en Verzoening

Zondag 6 maart

09.00 uur ds Bert Kuipers, Binnenstad
10.30 uur ds Bernard van Verschuer, MKOG
19.00 uur Evensong

Dinsdag 8 maart Alledagkerk

12.15 uur Voorganger nog niet bekend

Concerten in de Laurenskerk

Het is al jaren een telkens terugkerende vraag: wat plaatsen we wel of niet in ons blad. Commerciële activiteiten waarvoor toegang moet worden betaald, concerten e.d. in andere kerken, de meningen over plaatsing ervan in ons blad zijn

vaak verdeeld. Voor onderstaande concerten in de Laurenskerk geldt: vrije toegang, collecte na afloop.

10 januari, 15.00 uur “Happy New Year!”

Dit is het eerste van zes concerten gewijd aan Max Reger. Zijn koraalfantasie *Hallelujah! Gott zu loben* is de opmaat voor een verheven concert door Laurenskerkorganist Hayo Boerema en de Laurenscontorij.

14 februari, 15.00 uur “Regers stralende morgenster”

Neem uw Valentijn mee naar een orgelconcert! Max Reger wist in zijn orgelwerken de knappe contrapuntist en de gevoelige romanticus te verenigen. Tobias Frankenreiter zorgt voor een vlekkeloze uitvoering.

Column: In het land der blinden...

“Het proces van de eeuw staat nu dus op het punt te beginnen. Tegen voormalig minister president W. zijn dusdanig veel beschuldigingen binnengekomen, dat er een burgerinitiatief is ontstaan over de herinvoering van de doodstraf. De benodigde 1.000.000 handtekeningen, die tegenwoordig nodig zijn om een referendum te organiseren, werden, zoals u bekend, in één dag verzameld. Ik heb niet getekend. Hoe graag ik ook in dit geval een uitzondering had gemaakt; ik ben en blijf tegen de doodstraf. Laten we nu eens nuchter kijken hoe W. in zijn beginjaren te werk is gegaan. Ik concentreer me daarbij vooral op de tijd dat minister president W. mateloos populair was. De tijd dat we zwegen, de tijd dat we onze schouders ophaalden. Het zou zo’n vaart niet lopen. De tijd vóór de grote misdaden. De periode van na 2021 laat ik dan ook onbesproken. U zult zich herinneren welke politieke chaos is ontstaan in de periode 2015 – 2017. De “toestroom” van vluchtelingen naar Nederland werd schromelijk overdreven en was koren op de molen van W. en zijn aanhangers. De aanslagen op 13

november 2015 kwamen hem als geroepen. Zijn populariteit steeg en uit peilingen bleek dat bijna een kwart van de Nederlanders zich met zijn standpunten kon verenigen. W. had indertijd geen partij met leden, maar vormde een beweging. Het viel amper iemand op dat hij binnen zijn partij een bestuursvorm hanteerde, die hij later met succes in zijn kabinet zou kopiëren. Nadat het alsmaar meer wankelende kabinet Rutte uiteindelijk over een futiele kwestie was gevallen, kwamen er in september 2016 verkiezingen. Verkiezingen die het land in een politieke chaos stortten. Herinnert u zich nog de eindeloze formatiebesprekingen, terwijl in het land W. keer op keer grote demonstraties organiseerde? In mei 2017 lanceerde W. het programma “Eén Nederland”. De voorstellen in dit plan, zoals een gecentraliseerde aanpak van de werkloosheid, verbeteringen in de zorg door meer banen, gecentraliseerde aanpak van het vluchtelingenprobleem, opheffing van de provincies, inperking van de macht van de Eerste Kamer, hervorming van de rechtspraak, meer macht aan het kabinet door controle achteraf en heropening van de onderhandelingen met de EU over de invoering van een nieuwe euro . Het kwam ons allemaal zo redelijk over. We hadden dit eigenlijk niet van W. verwacht. Schoorvoetend benoemde de Tweede Kamer met 80 tegen 70 stemmen W. dan ook op 16 september 2017 tot formateur.

Je kunt van alles van W. zeggen, maar hij was energiek. Laten we zijn daden in de eerste vier jaar van zijn regering op een rijtje zetten. Hij formeerde binnen een week een zakenkabinet onder zijn leiding. Het was een uitgebalanceerd kabinet met enkele verrassingen zoals de gesjeesde advocaat M.M. op justitie en A.V. op het nieuwe departement van Cultuur en Volksvoorlichting. Vooral met deze A.V. zouden we nog veel te stellen krijgen. De maatregelen volgden elkaar snel op. Ik roep u in herinnering:

Het verbod op ritueel slachten (oktober 2017).
Het verbod op het dragen van hoofddoeken in het openbaar (november 2017).

Na de Britse uittreding schorsing van het lidmaatschap van de EU (januari 2018).

Na de aanslag op onze ambassadeur in Ankara de registratie van alle moslims in Nederland, hierop reageerde de PKN met de beruchte februaribrief waarin de kerken opkwamen voor de gemengd gehuwde moslims en gedoopte moslims (september 2018).

De “spontane” volkswede na de moord van Mohammed B. op een wethouder van Steenwijk, resultaat 40 doden en vernietiging van vele winkels en moskeeën (18 november 2018).

W. legt de moslimgemeenschap een boete op van één miljard als compensatie voor de geleden schade aan eigendommen van staat en particulieren (4 februari 2019). Ontslag van alle moslim ambtenaren en advocaten (mei 2019).

Kinderen van moslims mogen uitsluitend naar moslimscholen (ingående augustus 2019).

De instelling van de Raad voor de Islamieten, de later zo beruchte RVI (december 2019).

De invoer van een arbeidsplicht voor alle werklozen (januari 2020).

Aankondiging van de doorvoering van het centralisatiebeleid, alleen in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mogen moslims zich vestigen (december 2020).

Reorganisatie van de omroep in één nationale omroep onder leiding van A.V. Het samengaan van diverse kranten in twee landelijke dagbladen: Het dagblad van Nederland en de Telegraaf (februari 2021).

Aankondiging van W. van het referendum met twee vragen: a. moet Nederland de EU verlaten? b. vindt u dat W. met decreet voor een periode van vier jaar met speciale bevoegdheden kan blijven regeren? (maart 2021), het

referendum zal plaats vinden in de week voor de Derde Dinsdag van september, A.V. bestookt het volk met zijn volksvoorlichting, in de straten verschijnen grote posters met de tekst “W. is onze hoop”, “W. de droom van Fortuyn”. Veel bezocht is de interactieve musical “W. de ontwikkeling van een politiek genie.” Life uitgezonden wordt de manifestatie in een afgeladen kuip. W. wordt minutenlang toegejuicht. Volgens peilingen kan W. rekenen op 80% ja-stemmers.

Er wordt een onschuldige aanslag gepleegd op W. (het aardappelmesje incident) dat wordt opgeblazen tot gigantische proporties – de dader blijkt een 17-jarige jongen lid van de jongerenorganisatie van de SP – heel links Nederland wordt op de korrel genomen, (voorjaar 2021). De uitslag van het referendum kunt u zich herinneren 62% voor uittreding en 51% voor het decreet van W. Daarop meldt de koning zich ziek en vertrekt naar Argentinië. W. spreekt de troonrede uit. De gezamenlijke kerken protesteren tegen het aangekondigde verbod op het gebruik van kerkklokken.

Nederland treedt uit de EU (januari 2022).

De rest is geschiedenis.” Januari 2030.

Een wrange fantasie. O ja, maakt u zich al te veel zorgen: de personages W., M.M. en A.V. heb ik natuurlijk verzonnen en de maatregelen heb ik ontleend aan, ja, de geschiedenis.

Paul Hensen

Laurenskerk 1 jaar Fair Trade kerk

Op 8 november vierden de beide Laurensgemeenten het feit dat de kerk een jaar geleden Fair Trade kerk werd. Naast een boeiende presentatie over ‘eerlijke kleding, wat is dat eigenlijk’ konden gemeenteleden een mand vol duurzame producten

winnen. Hiervoor moest eerst geraden worden wat de waarde was van de producten in de mand. Onderstaand een collage van foto's van deze dag.

Ingeborg Absil



Daar kerk(t)en wij: de Prinsekerk

In een van de voorlopers van dit blad, het gemeenteblad van Maaskant Open Grenzen, begon kerkelijk archivaris Ronald van der Meer met een serie over de kerkgebouwen van Hervormd Rotterdam-Centrum. In dit blad wordt deze serie voortgezet met een artikel over de Prinsekerk.

Na de eerste wereldoorlog was het gemeentebestuur tot de conclusie gekomen dat de verwachte bevolkingsgroei niet langer opgevangen zou moeten worden in treurige wijken als Cool en Oude Noorden maar in riante wijken met veel groen

en woningen in een aantrekkelijke architectuur. In de daarop volgende periode van relatieve welvaart werd een plan gemaakt voor het bebouwen van de Blijdorpse Polder dat aan deze verwachtingen zou voldoen. Ondanks de crisisjaren ontstond een harmonische stadswijk, gebouwd in moderne stijl. De kerken kregen een riante plek toegewezen om hun gebouwen neer te zetten. Voor de hervormde kerk werd dat de



Schepenstraat aan het water van de Statensingel. Architectenbureau Meischke en Schmidt ontwierp de kerk, uitgaande van het feit dat onder andere het orgel en de preekstoel van de af te stoten Oosterkerk zouden worden gebruikt. Het orgel werd in 1560 gebouwd als transeptorgel voor de Laurenskerk en was in 1620 verplaatst naar de Oosterkerk aan de Hoogstraat. Onder andere wegens bouwvalligheid wordt besloten deze kerk te verkopen en met de opbrengsten de bouw van de Prinsekerk te bekostigen, welke op 13 december 1933 in gebruik is genomen.. Het was toen dat de klokken, de Juicher, de Roeper en de Trooster, voor het eerst klonken. De naam Prinsekerk refereert aan de Prins van Oranje die juist 400 jaar voor de ingebruikname van de kerk is geboren. Niet alleen telt de kerk ruim duizend geriefelijke zitplaatsen, er is ook een kapel die voor jeugdkerkdiensten is bestemd. Verder zijn er lokalen, spreekkamers en een kosterwoning. In 1933 en erna was Blijdorp volop in opbouw, slechts her en der in de opgespoten polder waren woonblokken voltooid. Tussen de kerk en de huidige Diergaarde en het Vroesenpark was het woest en ledig... Niet alleen wijk Z van bouwpastor den Hartog kreeg de kerk als domicilie, ook wijk R van dr. Stam maakte gebruik

van haar faciliteiten. Spoedig zou wijk N van de nieuwe predikant ds. Visser niet alleen de Westerkerk maar ook de Prinsekerk als wijkkerk krijgen. Tot op 14 mei 1940 een heer met lok en snor anders besloot.. Westerkerk, Zuiderkerk, Laurenskerk en kerkekantoor waren weggevaagd. Velen uit de verwoeste stad kwamen in Blijdorp te wonen in de vele nog lege nieuwbouwwoningen. Het kerkekantoor werd ondergebracht in de kapel van de Prinsekerk, de lokalen werden in gebruik genomen als kleuterschool. Het aantal zondagse kerkdiensten groeide. Legendarisch is het verhaal dat men voor de diensten in een rij tot de telefoonsel bij de Statensingel stond te wachten... Later, toen niet alleen de rij wachtenden was verdwenen daalde het aantal predikantsplaatsen van vier naar de huidige parttime predikantsplaats. Begin jaren negentig stond de "Prinse" op de nominatie afgestoten te worden, waarbij in SOW-verband elders in Noord een nieuw gebouw zou verrijzen. Dankzij een royale gift van een gemeentelid bleef de kerk behouden. De Stichting tot Instandhouding en Exploitatie van Opstandingskerk en Prinsekerk (SIEOP) werd de nieuwe eigenaar. Momenteel worden de kerkdiensten gehouden in de Kapel. De kerkzaal wordt gebruikt voor vieringen van Christenen uit andere landen en door het Noorderlicht. Het Noorderlicht probeert vanuit de Prinsekerk een nieuwe eigentijdse vorm van kerkzijn te realiseren. De kapel wordt ook gebruikt als repetitieruimte voor koren en er vinden activiteiten plaats van de wijkgemeente, zoals het eetproject en de jaarlijkse Kerst- en Appelmarkten, waarvan de opbrengst deels besteed wordt aan het kerkgebouw, dat inmiddels de monumentenstatus heeft. De Prinsekerk; een geliefd kerkgebouw in een groene wijk.

Ronald van der Meer, archivaris Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum.

Figuren uit de Laurenskerk

deel 19 : Gunhild Kristensen

Gunhild Kristensen is de kunstenares die verantwoordelijk is voor het enige figuratieve glas-in-loodraam in de herbouwde Laurenskerk. Zij werd geboren in 1919 in Leiden, haar vader was de bekende godsdienstwetenschapper Brede Kristensen, die in 1901 uit Noorwegen door ons land was aangezocht hoogleraar te worden. Haar kunstzinnige vaardigheid bleek aanvankelijk uit kindertekeningen en boekillustraties. Later ging zij zich toeleggen op het maken van glas-in-loodvensters en nog weer later op allerlei verschillende vormen van tapijten en textiele werkvormen. Ramen maakte zij vooral voor kerken, zoals nog aanwezig in Oosterbeek, De Bilt en Haarlem (foto), maar ook voor seculiere projecten zoals de inmiddels weer gesloopte Koningin Wilhelmina Kweekschool aan de Binnenrotte pal naast de Laurenskerk.



Gotische beglaasde kerken

Het eigene van gotische kerken is dat ze beglaasd zijn met in lood gevatte ramen, met vaak figuratieve verbeelding. Abt Suger, de bouwer van de eerste gotische kerk in Frankrijk, de abdijkerk in Saint Denis ten noorden van Parijs, heeft het aanbrengen van deze vensters theologisch gemotiveerd: door het klare fonkelende gekleurde licht wordt de beschouwer deelgenoot van het Hemelse licht en ontvangt zo dus een vorm van goddelijke openbaring.

Een raam in de Laurenskerk

De Laurenskerk heeft van meet af aan ook dit soort vensters gehad. Hoe die er in middeleeuwse tijden uitgezien hebben is niet meer bekend. Er is enige documentatie van de figuratieve verbeelding in de kerk die in 1940 ten onder ging.

Over het aanbrengen van nieuwe figuratief ingevulde vensters bij de Wederopbouw vanaf 1952 is weinig documentatie. Het enige raam dat werd gerealiseerd is van de hand van Gunhild Kristensen. Het bevindt zich in het hoogkoor, in de hoge ramen in de lichtbeuk, midden in het meest oostelijke raam en het verbeeldt de Pinkstergeest. Het hadden er drie moeten worden.

Niet uitgevoerd

Bij de opdracht voor deze ramen ging er wat mis. De opdrachtgevers, de Gecommitteerden tot de Zaken van de Hervormde Gemeente, huldigden de overtuiging dat de kunstenaar die dergelijke ramen zou maken eigenlijk een man diende te zijn, en dat was Gunhild niet. Het bleef bij een raam toen, de rest van de opdracht gaf zij terug. De ontwerp-tekeningen voor de flankerende ramen berusten in het Gemeentearchief in Arnhem. Er zijn vergevorderde initiatieven om de twee ontbrekende ramen alsnog te laten uitvoeren.

Gunhild Kristensen trouwde in 1968, op latere leeftijd, met Hans Volkenborn, verhuisde met hem naar Venezuela. Na diens overlijden in 1989 keerde zij terug naar Nederland en woonde tot haar dood op 21 januari 2002 in Oosterbeek. De laatste 12 jaar van haar leven stopte haar creatieve bezigheid.

Bron: Pieter van der Kuil, Gunhild Kristensen, een kleurrijk leven, Kontrast 2005.

Laurens Cantorij 50 jaar!

De Laurens Cantorij bestaat in 2016 een halve eeuw. Dat wordt gevierd met vier grootse jubileumconcerten, een expositie, reünie voor oud-leden en een jubileumglossy. De semi-professionele



cantorij van de Laurenskerk in Rotterdam werd in 1966 opgericht door Barend Schuurman en staat sinds 2005 onder leiding van Wiecher Mandemaker.

Tijdens het eerste jubileumconcert (op 26 januari) staat *Ein deutsches Requiem* van Brahms op het programma. Op 24 juni zingt de Laurens Cantorij muziek van Howells, Britten en Purcell. Op 8 oktober voert het gezelschap Bachs *Hohe Messe* uit. Het laatste jubileumconcert (op 12 november) heeft als thema *De Profundis*.

Alle concerten hebben plaats in de Laurenskerk. Als sprankelende afsluiting van het jubileumjaar zingt de Laurens Cantorij tijdens de laatste cantatedienst van 2016 het *Magnificat* van Bach.

Tijdens de concerten is er een expositie te zien met daarin verschillende in het oog springende gebeurtenissen uit het 50-jarig bestaan van de Laurens Cantorij. Voor oud-leden is er in het weekend van 9 en 10 april een reünie. Halverwege het jaar brengt het gezelschap een glossy uit over heden en verleden van het koor.

Meer informatie: www.laurensantorij.nl

Wereldgebedsdag, vrijdag 4 maart 2016,



Op vrijdag 4 maart wordt in Citykerk “het Steiger” (ingang 1^e Nieuwstraathof) om 12.00 uur de viering ter gelegenheid van Wereldgebedsdag gehouden. *'Ontvang Mij als een kind!'* is het thema van Wereldgebedsdag 2016.

In 2016 zal de orde van dienst worden gevierd die gemaakt is door vrouwen uit Cuba. Deze viering heeft als thema 'Ontvang Mij als een kind!' De voorplaat is gemaakt door Ruth Mariët Castro. Zij is verbonden aan de Methodistenkerk in Havanna en werkt als coördinatrice aan het vernieuwingsprogramma van de Cubaanse Raad van Kerken. Als elementen voor de tekening gebruikte zij o.a. palmen, handen en de kleuren van de Cubaanse vlag.

De viering vindt plaats in de Dominicuskerk aan Het Steiger. Ook dit jaar zullen leden van diverse kerken de viering voorbereiden.

In de viering zal ook het Gebed voor Vrede en Verzoening, dat iedere vrijdagmiddag in de Laurenskerk gebeden wordt, een plaats hebben.

U bent van harte uitgenodigd de viering bij te wonen.



Voor meer informatie over Wereldgebedsdag zie de website: www.wereldgebedsdag.nl

Gemeenteberichten Laurenspastoraat

NIEUWE DIAKEN: Peter van Wijk

Peter van Wijk wordt diaken voor het Laurenspastoraat. Al enkele jaren loopt Peter mee in de Laurenskerk en voelt zich zeer betrokken bij de voortgang van kerkdiensten en wat er zo al verder gebeurt. Een poos geleden nam hij de zorg voor de ledenadministratie over van Joke Bijl, samen met Marco Hoogerbrugge. De vraag of hij mee wil denken en doen als diaken beantwoordde hij positief. Hij zal worden bevestigd in de dienst van zondag 10 januari 2016.



UITNODIGING

Zondag 3 januari 2016,

aansluitend aan de viering van 19.00 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst in de koffiehoeck van de Laurenskerk
U bent van harte welkom

LAURENSFOYERS

We hebben in november al 2 goedbezochte Laurensfoyers gehad. De komende maanden staan er weer bijeenkomsten op de rol waarvoor je voor één datum kunt intekenen. Nog even voor de nieuwkomers een verduidelijking van de term Laurensfoyers: het zijn ontmoetingen met een gezamenlijke maaltijd bij verschillende mensen thuis. We gaan tijdens het eten in gesprek over een thema, dit jaar over **de Bijbel en welke rol die in jouw leven speelt**. Deelnemers ontvangen een uitgebreide toelichting op het thema.

We willen je uitnodigen om ook in het komende jaar een keer mee te doen. Ook als je een nieuweling bij het Laurenspastoraat bent en nog niet veel mensen kent, ben je hartelijk welkom. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te

leren kennen. We hebben weer veel mensen gevonden die gastvrijheid willen verlenen.

Tot nu toe droeg iedere deelnemer € 7,50 bij aan een Laurensfoyer. Om de kosten geen belemmering te laten zijn om mee te doen, zal het LP dit seizoen *als proef* de onkosten aan de gastvrouwen/gastheren betalen uit de wijkkas. We hopen weer op goede ontmoetingen en mooie gesprekken.

De data:

- **Woensdag 13 januari** bij Hannie en Jan de Visser Noorddijk 57K Maassluis
- **Vrijdag 22 januari** bij Mark en Hetty Kramer Breedveldsingel 34 Rotterdam
- **Woensdag 6 april Lunchbijeekomst** 11.30 uur bij Nel Boers en Wil van Dijk, Akkerwinde 101 Capelle a/d IJssel (dichtbij metro Schenkel). Er is een lift.
- **Woensdag 10 april** bij Irene Smit, Pompenburg 48 Rotterdam

De avonden beginnen om 18.30 uur met een glaasje en onderlinge kennismaking en duren tot ongeveer 22.00 uur.

Opgave bij inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefoon 010-465 69 04.

TOEKOMST LAURENSPASTORAAT 2016/2017 –

Een mooie uitdaging voor u?

Zoals u wellicht weet werken we aan het opstellen van een nieuw beleidsplan voor onze gemeente. Middels ons blad Kerken in de Laurens en in een aantal vieringen is dit aangekondigd. Het huidige plan, dat in 2009 is opgesteld, eindigt dit jaar. We praten u graag even bij.

Op 20 juni jl. is de eerste aanzet gegeven in de vorm van een beleidsdag voor de kerkenraad. Als vervolg hierop vormen we een viertal werkgroepen die zich in de komende maanden bezig houden met een aantal vragen rond de thema's diaconaat, pastoraat, eredienst en liturgie en samenwerking. Het jeugdwerk is hierbij een belangrijk punt van aandacht. Met

de genoemde thema's gaan we aan de slag in de sfeer en op de locatie waarin wij ons als gemeente geplaatst zien, in het midden van de stad.

Het is belangrijk om ons beleid voor de komende jaren zo helder en duidelijk mogelijk weer te geven. U allen moet zich herkennen en uitgenodigd voelen om bij te dragen aan de ontwikkeling en realisatie van het plan! Daarin ligt voor ons allemaal een voortdurende uitdaging. Met als hoofdlijn het naar elkaar omzien, en tevens oog hebben voor hen die rondom ons buiten onze kerk leven. Om dit te realiseren moeten wij een heldere en transparante, en met name toegankelijke en laagdrempelige gemeente zijn, waarin ruimte is voor iedereen. Kortom een open structuur. Daarin ligt onze basis. Niet in zichzelf gekeerd, maar open en uitnodigend. Duidelijk zichtbaar van buitenaf. Dat ligt vast in onze visie en missie, die we verder aanscherpen. Het is de bedoeling dat rond maart 2016 het nieuwe plan gereed is. Wij houden u van het verloop op de hoogte.

Wilt u een korte periode meedenken? **We zoeken voor de werkgroepen nog een aantal mensen.** Het betreft hierbij met name de groepen met het thema diaconie en samenwerking. U moet denken aan een 2-3 bijeenkomsten. Uw aanmelding zal bijzonder worden gewaardeerd. Het gaat tenslotte om de toekomst van onze gemeente. Daarin ligt voor ons een grote uitdaging. Aanmelden en meer info bij: Gert Vliegthart (gertellavm@zeeland.net).

LEDENADMINISTRATIE

Na ongeveer 18 jaar ga ik stoppen met de ledenadministratie, de postverzending van dit blad en andere voorkomende werkzaamheden. Ik verzamelde allerlei gegevens die door Marco op de computer werden gezet. Ik heb een goede opvolger gevonden, Peter van Wijk. Hij gaat de taak van Marco en mij overnemen.

Ik wil bedanken voor alle vertrouwen en Peter veel succes wensen.

Joke Bijl.

GEBEDEN, uitgesproken door Wim de Jong, tijdens de dienst van woord en tafel van 8 november 2015, een dienst waarin het thema Duurzaamheid centraal stond.

Smeekgebed

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.

O God, hoe ver is uw Koninkrijk!
het licht is verduisterd, de vrede verstoord,
uw schepping wordt uitgemergeld voor eigen gewin;
mensen worden tegen elkaar opgezet,
de waarheid wordt verzwegen,
gesjoemeld met de normen voor het milieu,
het recht met voeten getreden,
een vliegtuig neergehaald met een bom?
De dood gaat rond als een bittere vijand,
en intussen worden de rijken rijker en de armen armer,
wij mensen staan elkaar naar het leven.

O God, wij blijven hopen
op U, op uw komst, op uw Rijk,
Gij hebt ons uw woord gegeven,
uw schepping, als een bron van het bestaan voor iedereen.
Zie ons aan, elk van ons met een eigen geschiedenis
Zie ons aan, ieder van ons met eigen hoop en vrees.
Zie ons aan als uw tempel in deze wereld,
als een huis, waar uw naam woont en wordt hoog gehouden,
waar uw Geest de ruimte krijgt.
O God, hoe ver is uw Koninkrijk!
ONTFERM U OVER ONS.

Voorbeden

Heer, onze God, Wij bidden U uit dankbaarheid voor wat we in de schepping van U ontvangen hebben, voor de heelheid van onze wereld.

Dat al ons handelen doordrongen mag zijn van het besef dat uw goede schepping er voor al uw mensen is, nu en in de toekomst.

Wij bidden U dat al wat er aan hulpbronnen is, gedeeld zal worden door de miljarden mensen die inmiddels de aarde bewonen.

Wil niet toestaan o God

dat uw goede aarde zo geteisterd wordt door eigen belang en onzorgvuldigheid.

Zo bidden wij tezamen: Heer, laat ons roepen tot U komen!

Heer, onze God. Wij bidden U uit dankbaarheid voor wat we van U ontvangen hebben,

voor onze welvarende samenleving, dat wij niet verdoofd en verblind zijn,

dat we niet omkomen in ons bezit en verloren gaan voor U, en voor de noodlijdende meerderheid bidden wij:

dat ze mensen zullen vinden

die bewogen raken en in beweging komen

voor wat we tot vermoeiens toe horen en zien

van het schreeuwende onrecht op uw aarde

de overweldigende onrust aan de grenzen van Europa

Zo bidden wij tezamen: Heer, laat ons roepen tot U komen!

Heer, onze God

Wij bidden U voor de managers van de grote wereldconcerns en voor de machthebbers in de wereld,

dat hun beslissingen in dienst zullen stellen

van een gezonde leefomgeving

en behoud van de natuurlijke hulpbronnen,

dat zij zich laten gezeggen

door wat U sinds mensenheugenis ons aangezegd hebt

over leven en vrede voor allen –

en voor de vele machtelozen bidden wij,
de verdrukten en vertrapten:
dat het nieuws van uw evangelie
niet in hun oren zal klinken als een schrale troost,
omdat het wel een stem kreeg maar geen handen en voeten
Zo bidden wij tezamen: Heer, laat ons roepen tot U komen!

Heer, onze God, wij danken U voor het vele goede
dat we van U mogen ontvangen,
alle warmte en liefde die van onze medemensen uitgaat,
de schoonheid van de natuur in deze prachtige herfsttijd,
de overdaad in onze winkels.
En wij bidden U doe ons onze verantwoordelijkheid beseffen
voor alles waar we mee omgaan.
Dat ons geloof ons niet zal vervreemden
van onze medemensen
en dat wij elkaar zullen accepteren
als mensen met een eigen karakter
als mensen met eigen hebbelijkheden.
en dat overal waar liefde wordt gegeven
wij uit uw liefde willen leven.
Zo bidden wij tezamen: Heer, laat ons roepen tot U komen!

(Stil gebed...)

Slotgebed

Almachtige God. Schepper van Hemel en aarde,
Gij die de mens geboetseerd hebt,
het schepsel naar uw beeld en gelijkenis
om tot heil te zijn voor zichzelf en de ander,
Gij die ons de heiliging in onze ziel hebt gelegd
om helend te zijn voor mensen en verbanden
die stuk zijn geraakt
Wij bidden U dat wij niemand zullen beschamen
door nonchalance of inhaligheid
door voorbij zien aan wie ons nodig heeft
Laat niemand naamloos hoeven leven.

Niet gekend en niet erkend
Geef ons achting en ontferming
Voor elk mensenkind, geteld en verzegeld
Door uw bewogenheid, door Christus onze Heer
Amen.

Inspiratiebronnen:

Bert Kuipers 8 november 2015

W.R. van der Zee, Boekencentrum: In het huis van de Levende

Sytze de Vries, Meinema: Bij gelegenheid (I)

KERK (PKN) IN 2025

De Protestantse kerk denkt na over haar toekomst. Dat is een goede zaak. Dus komen er nota's met aanwijzingen hoe je die nota's moet gebruiken. De kerkenraad van het Laurenspastoraat nam er laatst kennis van, toegelicht door een expert, een jongere collega uit Sliedrecht.

Die kerk van de toekomst, 2025 is misschien ver weg, maar het is maar zo tien jaar verder. Ze zal er voor een deel uitzien zoals nu, maar ook in veel opzichten anders zijn. Kleiner, wellicht, maar vooral behendiger om te beheren, te besturen, om er in te leven. De kerk zal minder bureaucratisch worden, minder geregeld van boven, en dit 'boven', te weten de synodale en provinciale burelen, zal kleiner worden, veel kleiner. Advies van 'boven' zal dus ook minder makkelijk mogelijk zijn, je zult er voortaan voor moeten gaan betalen, dat is nu trouwens voor een deel al zo.

De classis, de meeste van onze lezers zullen er nooit geweest zijn, gaat veranderen. Men denkt over provinciale classes, dus regionale overlegorganen. De baas van die club, de voorzitter, krijgt welhaast bisschoppelijke hoedanigheid. Dit laatste vanwege wat vlottere besluitvaardigheid, representatie, en naar ik aanneem, oecumenische uitwisselbaarheid. Of hem of haar ook een mijter is toebedeeld, is niet bekend.

Predikanten zullen er in de toekomst minder zijn dan vandaag. Ze zullen mobieler moeten worden en breder

inzetbaar. Hopelijk komt er ook een betere begeleiding voor die mobiliteit, want die ontbreekt nu nagenoeg geheel.

De kerk blijft erg wijkgericht en dorps denken. Hoe je kerk in de stad moet zijn, daar is nog niet zo erg over nagedacht. Maar dat er veel gaat veranderen... wisten we zelf natuurlijk ook al. Het is de vraag hoe wij hier met z'n allen vorm aan geven.

Bert Kuipers

Gemeenteberichten Maaskant Open Grenzen

GODSDIENST

Volgens Donald Trump, presidentskandidaat, moet je Moslims wantrouwen: hun geloof zet hen tot slechte dingen aan. In Nederland hebben we Wilders die al eerder beweerde dat niet alle Moslims terrorist zijn, maar wel alle terroristen Moslim. In Frankrijk is het Front Nationale bezig om de grootste partij te worden, mede dankzij de anti-Islam uitingen van zijn aanvoerder.

Dat Moslims vanwege hun geloof gewantrouwd moeten worden is een infame bewering.

Een andere bewering is evenmin staande te houden: dat er tussen de Islam en geweld geen enkel verband is. Dat de Islamitische Staat en Islam niets met elkaar te maken hebben, of het terrorisme van Jihadisten, of eerwraak in een familie, of de onderdrukking van vrouwen.

De Moslims die ik tegenkom zijn niet veel anders dan de Christenen die ik ken. Zij zijn verbonden met een traditie en een cultuur waarvan ze houden, die hun iets geeft: schoonheid, een besef van zin, iets wat hen met anderen verbindt, een gevoel van verantwoordelijkheid. Hun te laten weten dat hun godsdienst niet deugt en dat zij daarom gewantrouwd moeten worden zullen ze niet begrijpen.

In de krant stond een ingezonden brief, een enkele zin. Dezelfde inhoud kom je steeds vaker tegen in brieven aan

kranten en opiniestukken. Het is uit een andere hoek, maar in wezen hetzelfde als wat Donald Trump beweert. De brief luidde: “*Religies en hun onderlinge strijd zijn schadelijker voor de wereld dan de uitstoot van CO 2*”

Moslims kunnen zich er niet vanaf maken door vol te houden dat de Islam en geweld niets met elkaar te maken hebben. Ze zullen aan zelfonderzoek moeten doen en keuzes maken in wat wel en niet toelaten.

Christenen moeten beseffen dat het in twijfel trekken van de godsdienst van alle Islamieten in wezen hetzelfde is als het in twijfel trekken van alle godsdienst. In ieder geval daar hebben we een gemeenschappelijk belang te verdedigen. De Nederlandse overheid zou zich moeten realiseren dat godsdienst niet een verwaarloosbaar fenomeen is. Het is ongelooflijk jammer dat godsdienstonderwijs goddeels van scholen verdwenen is: islamitisch godsdienstonderwijs zou een belangrijke functie kunnen hebben.

Dat godsdiensten kritisch worden beschouwd en over hun plaats en nut in de maatschappij worden bevraagd, daar lijkt me niets op tegen. Het wantrouwen dat alle godsdienst vooral het slechte in een mens wakker roept en versterkt moet worden tegengesproken. Met argumenten en wel zo snel mogelijk.

Bernard van Verschuer

VRIJZINNIG AAN DE MAAS

De vrijzinnige kerken uit Rotterdam (remonstranten, doopsgezinden, vrijzinnigen en vrijzinnigen van Maaskant Open Grenzen) organiseren jaarlijks samen een aantal lezingen over de raakvlakken tussen maatschappij, kunst en religie.



3 februari prof.dr. Erik Borgman

Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg en lekendominicaan werd in 2012 uitgeroepen

tot meest spraakmakende theoloog van Nederland. In september 2015 werd hij aangetrokken door het doopsgezind seminarie als *visiting professor*.

3 februari 20.00 uur Doopsgezinde kerk



2 maart Hein Stufkens

In zijn laatste boek *Franciscus, de weg van eenvoud* (2013) laat filosoof en Zenleraar Hein Stufkens zijn liefde voor een eenvoudig leven spreken. Puttend uit verschillende religieuze bronnen weet deze begenadigde spreker velen te inspireren.

2 maart 20.00 uur Doopsgezinde kerk

9 maart Govert Jan Bach : Matthäuspassion



Bachkenner en ver familielid van – is pastoraal psycholoog en werkte in de GGZ (Valeriuskliniek te Amsterdam) waar hij steeds vaker muziek inzette als therapie. Ook veel Bach en vooral de Matthäus Passion, vaak op verzoek van patiënten. Deze avond gaat G.J. Bach op toegankelijke wijze in op de ontstaansgeschiedenis en het wezen van de barok. Hij laat de gelaagdheid van het stuk zien en de architectuur. De grote rol van de mystiek, de meest recente musicologische vondsten en de hertalingen en de Matthäus Passion als Nederlands cultuurmonument. Van zijn hand verschenen twee luisterboeken over zowel de Johannes- als de Matthäus-Passion.

9 maart 20.00 uur Arminiuskerk

Een avond met Augustinus

Het is herfstvakantie en echt herfstweer. Zes mannen en twee vrouwen van “rond de 40”, komen bijeen in de Hofdame. Voor de vierde keer komt deze groep, met een harde kern maar

ook een wisselende samenstelling, nu bijeen om een avond met elkaar te lezen en te praten.

Dit keer heeft Bernard teksten uitgezocht uit het boek “Belijdenissen” van Augustinus. Teksten die vragen om 'close reading' in een groepje, waarbij we om de beurt een stuk voorlezen en daar dan op reflecteren. Vinden we het mooi, snappen we wat er staat, volgen we de redenering. Augustinus als de eerste psycholoog, die onderzoekt wat er in de geest van de mens omgaat; mensen op zoek naar geluk, waarachtigheid, de waarheid, en daarmee naar God. De filosofisch geschoolden in het gezelschap ontdekken parallellen met Plato. Ik herken een tekst vanuit de mij bekende woorden van een lied van Huub Oosterhuis, dat ik zong in de Studentenkerk: “Veel te laat heb ik jou lief gekregen”.

't Is geen eenvoudige kost, maar met elkaar, en met dank aan de voorbereidingen van Bernard en de meegebrachte chocolade, levert het een genoeglijke avond op. We gaan in het voorjaar, op 13 april, verder. Wil je een volgende keer meelesen, meld je dan bij Bernard of bij mij.

Liesbeth van Heel

Kringen

Op woensdag 25 november was de laatste bijeenkomst dit kalenderjaar van de kring **Midrasj**. Met elkaar spraken we af dat we op de navolgende data in 2016 verder gaan met Esther, een koningin met lef. Steeds op woensdag, steeds van 10.30 – 12.30 uur in de grote kubus bij de Laurenskerk.

- 27 januari
- 24 februari
- 30 maart
- 20 april

De data voor de **middagbijbelkring** in 2016 zijn:

- 13 januari

- 10 februari
- 9 maart
- 13 april

steeds van 14.30 – 16.00 uur, grote kubus Laurenskerk

De **literaire kring** komt bijeen op 21 januari, 18 februari en 17 maart. Aanvang 20.15 uur, locatie *of* de kubus bij de Laurenskerk, *of* de Hofdame.

Uit de kerkenraad

Bij de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de brief die u jaarlijks krijgt toegestuurd inzake de Kerkbalans. Ook komend jaar wordt uw bijdrage weer gevraagd om het werk van de kerk mogelijk te maken. Eind januari zal de brief worden bezorgd.

Daarnaast hebben we het gehad over het geluid in de kerk. Nu de proefopstelling geweest is kunnen er verdere stappen genomen worden over welke vorm van versterking er in de kerk kan worden geïnstalleerd.

Iedere vergadering komen een aantal vaste agendapunten naar voren: welke diensten zijn er geweest en hoe zijn die verlopen; welke diensten komen er en wie zijn daarbij als ambstdragers aanwezig; hoe loopt het kringenwerk; is er nieuws uit de vergadering van de Algemene Kerkenraad, de Diaconie en het college van Kerkrentmeesters enzovoort.

Mocht u eens meer willen weten over de kerkenraad neem dan gerust contact op met een van de kerkenraadsleden.

COLOFON MAASKANT OPEN GRENZEN

Predikant: Ds. Bernard van Verschuer tel. 06 24147919

bernardvanverschuer@gmail.com

Grotekerklein 27, 3011 GC Rotterdam
tel. 010-4148871 Dit nummer is bereikbaar op
vrijdag van 10.00-14.00 uur.



Kerkenraad:

Ouderlingen: mevrouw D. Aris-v.d. Riet, tel. 010 4256096, de heer R. van Es tel. 010 4470996, mevrouw M. E. van Heel, tel. 06 21865074, mevrouw E.W.F. De Jong-van der Kuip tel.010 4774505, de heer C.J Jongeneel (Voorzitter) tel.010 4049898,

Diakenen: de heer J. Felix tel. 010 4123614, de heer J. de Groot tel. 010 2230943, mevrouw D. Mattijssen tel.06 10891588, mevrouw C. Scholten tel. 010 2203651

Wijkkasbeheerder: de heer Tom Boesten tel. 010 2203651

Werkgroep pastoraat: Corry van Eekeren-Dolk, tel. 010 4133020
e-mail: dolk1939@xs4all.nl

Werkgroep kringwerk: Carola Scholten, tel. 010 2203651,
e-mail: tomcarol@xs4all.nl

Commissie van ontvangst: Monica Baan, tel. 010 2132400
e-mail: monica.baan@xs4all.nl

Commissie crèche: Annemieke Mouthaan, tel.06 12238305

Gemeente e-mail brief

In principe wordt er iedere vrijdag een e-mail verzonden met informatie over de diensten van de komende zondag, een artikel van de hand van Bernard van Verschuer, en zo mogelijk andere actuele informatie.

U kunt zich hiervoor opgeven: gemeentebrief-mkog@kpnmail.nl

Rekeningnummer wijkkas: NL76INGB0000766504 t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Voor meer informatie over de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum:

Kerkelijk bureau: Hang 10, 3011 GG Rotterdam, tel. 4130900

Rekeningnummer Diaconie: NL41INGB0000045648

Rekeningnummer Kerkrentmeesters: NL84FVLB0699844096

Inleveren kopij nr. 2:
Geldig van 13 maart t/m 14 mei 2016
Inleveren kopij vóór 24 februari 2016
Bij u in de bus rond 9 maart 2016.

Port Betaald



Laurenspastoraat
Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam



Wijkgemeente Maaskant Open Grenzen
Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam