



MAASKANT' OPEN GRENZEN

Laurenskerk

zondag 18 februari 2018

te 10.30 uur

Maaskant Open Grenzen

Avondmaalsdienst

*Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij - : 'u zij vrede'.
gij Brood – gij Wijn – gij Vis*

(fragment uit het gedicht
“De disgenoten’ van Ida Gerhardt)

Intrede

De kaarsen worden aangestoken

Stilte

Orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- *Praeludium f-moll, BWV 534*,

Welkom en Afkondigingen

(allen gaan staan)

Aanvangslied 25 (*Heer, ik hef mijn hart en handen*)
vers 1 en 7

Psalmlezing uit psalm 25

Votum en groet



(allen gaan zitten)

Gebed moment van *stilte* en gesproken gebed
overgaand in het *gezongen* Kyrie

Kyrie



Heer_ ont - ferm u, Chris-tus ont - ferm u, Heer_ ont - ferm u.

Psalmregel

Inleiding bij de lezingen

<De kinderen gaan naar de kinderdienst>

Schriftlezingen

1ste lezing Genesis 9: 8 – 17

2^e lezing Marcus 1: 12 - 15

Lied **538** (*Een mens te zijn op aarde*)

Preek

Orgelspel - *Improvisatie*

Uit de gemeente

Lied **378** (*Sterk, Heer, de handen tot uw dienst*)

Inzameling der gaven onder orgelspel

één rondgang voor diaconie en kerk

Nodiging Vrede zij met u

En met uw geest

Verheft uw harten

Wij hebben ze bij de Heer

Laat ons dankzeggen de Heer onze God

Het is waardig en recht

Sanctus 405 vers 4 (*Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig*)

Gebed *Onze Vader*

Lied *Christus, heilig Godslam* (lied 37 uit bundel 1938)

GEZANG 37

1528 Duitse melodie

1. Chris - tus, hei - lig Gods - lam,
die der we - reld zon - den draagt,
ont - ferm U on - zer!

2. Chris - tus, hei - lig Gods - lam,
die der we - reld zon - den draagt,
ont - ferm U on - zer!

3. Chris - tus, hei - lig Gods - lam,
die der we - reld zon - den draagt,
geef ons u - wen vre - de!

A - - - - - men.

Naar: Agnus Dei, in een Duitse bewerking, 1528

Tafelmuziek tijdens het avondmaal

Heinrich Scheidemann (1596-1663)

- *Gott sei gelobet und gebenedeiet.*

Gebed

Slotlied

867 (*Loof overal, loof al wat adem heeft*)

Zegen

(allen:)



A - - - - men

Orgelspel

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- *Fuga f-moll, BWV 534,*

Uitgangscollecte *bestemd voor Kerk in Actie: 40 dagen tijd.*

Met je kinderen op de vlucht.

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Bankrekening: NL 89 ABNA 0457 457 457

*Na de dienst is er gelegenheid
elkaar bij een kopje koffie te ontmoeten*
en om de Wereldwinkel te bezoeken.

Aan deze dienst werken mee:

ouderling van dienst	Elisabeth de Jong
diaken	Carola Scholten
voorganger	ds Bernard van Verschuer
lector	Jantien van der Kooij
organist	Hayo Boerema
collectant	Jan Felix
ontvangst	Eveline de Koning en Ali Jongebreur
kinderdienst	Theodoor Bos

Vanavond in de Laurenskerk:

19.00 uur: *Cantatedienst*: voorganger: Bernard van Verschuer
Laurenscontorij, Wiecher Mandemaker, Andriessen, Miroir de
Peine, Bach, Kyrie in F, BWV 233a.

Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:

bernardvanverschuer@gmail.com

Telefoon: 06- 241 47 919

Wie de *e-mailbrief* van onze gemeente wil ontvangen
of de **preek van deze dienst**, melde zich even bij:

mkog@kerkenindelaurens.nl

Zondag 25 februari om 19.00 uur Laurenskerk

Op 21 maart a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het thema 'migratie' zal zeker deel uit maken van de campagne van de verschillende partijen.

Op 25 februari maken we er in de kerk een thema van. Het onderwerp is te belangrijk om aan de politiek over te laten, om het te laten ondergaan in mantra's en statements.

Nieuwkomers in Rotterdam: Grenzen aan gastvrijheid?

Rotterdam is een gastvrije stad. Vanwege de haven, de bedrijven, de scholen en hogescholen komen mensen naar Rotterdam, vanuit Nederland en vanuit de hele wereld.

Van alle migranten in de stad zijn naar schatting 4000 mensen in Rotterdam zonder papieren. De meesten van hen zijn en blijven onzichtbaar, ze leven, werken en wonen zoals de andere Rotterdammers. Een klein deel van de papierloze migranten doet een beroep op hulp, zoals de 'bed-bad-brood' voorziening. De Rotterdamse gastvrijheid staat, mede vanwege de tegengestelde opvattingen in de politiek, permanent onder druk.

Gastvrijheid is en blijft een essentiële waarde, uit humanitaire en economische motieven. Hoe we ons verhouden tot gasten die uitgenodigd en niet uitgenodigd, legaal en niet legaal in Rotterdam leven is een vraag en een opgave.

Over onze gastvrijheid en of daar grenzen aan zijn? Over de vraag of gastvrijheid betekent dat je iedereen moet willen en kunnen opnemen spreken we een uur in de Laurenskerk [op zondag 25 februari](#) a.s. [om 19.00 uur](#).

Met: Bea Kruse (Mara) en Bob ter Haar

