



**MAASKANT OPEN GRENZEN**

Laurenskerk

donderdag 29 maart 2018

te 19.30 uur

*Maaskant Open Grenzen*

**WITTE DONDERDAG  
AVONDMAALSDIENST**

GEZAMENLIJKE VIERING MET DE  
DOOPSGEZINDE GEMEENTE

*Voorganger ds Bernard van Verschuer  
met medewerking van de  
Maascantorij  
en  
Oecumenisch Koor Goeree-Overflakkee  
o.l.v. Henk Oosthoek*

## Intrede

### De kaarsen worden aangestoken

*Stilte*

## Orgelspel

### Begroeting

*(allen gaan staan)*

**Aanvangslied 116** (*God heb ik lief, want die getrouwe Heer*)  
vers 1 en 2

### Votum en groet

*(allen:)*



*A - - - - - men*

*(allen gaan zitten)*

**Psalmlezing** uit psalm 116

**Lied 558** (*Jezus, om uw lijden groot*)  
vers 1 en 2

## Inleiding

### *The Crucifixion*

*van John Stainer*

*Passie (eerste deel) uitgevoerd door*

*Maascantorij*

*en*

*Oecumenisch Koor Goeree-Overflakkee*

*Lezing*

*Markus 14: 33-38*

### *Klein Koor*

*Jesu, Lord Jesu*

*Jezus, Heer Jezus*

Jesu, Lord Jesu, bowed in bitter  
anguish, and bearing all thee evil  
we have done, Oh teach us,  
teach us how to love Thee  
for Thy love; Help us to pray,  
and watch, and mourn with Thee.

Jezus, Heer Jezus, gebogen in  
bittere smart, en al het kwaad  
dragend dat wij gedaan hebben,  
o leer ons, leer ons hoe U  
te beminnen om Uw liefde;  
help ons te bidden, te waken  
en te treuren met U.

*Lezing*

*Markus 14: 39-40*

### *Koor*

*Jesu, Lord Jesu*

*Jezus, Heer Jezus*

*Lezing*

*Markus 14: 41-42*

### *Orgelspel*

*Koor*

***Fling wide the gates***

Fling wide the gates! for the Saviour  
waits to tread in His royal way;  
He has come from above, in His  
power and love, to die on this  
Passion day.

His cross is the sign of His  
love divine, His crown is the  
thorn-wreath of woe,  
He bears His load on the sorrowful  
Low.

***Open wijd uw poorten***

Open wijd de poorten! Want de  
Heiland wacht om Zijn koninklijke  
weg te betreden;  
Hij is uit de hemel neergedaald,  
in Zijn kracht en liefde, om op deze  
Lijdensdag te sterven.  
Zijn kruis is het teken van goddelijke  
liefde, zijn kroon is de doornenkrans  
der smart. Hij draagt Zijn lot op de  
weg der smarten, en buigt diep door  
onder de last.

***Lezing***

Hoe liefelijk is de genade van Zijn heilig Gelaat, en onvergetelijk schoon,  
hoewel vermoeid en uitgeput door de genadeloze verachting van een wereld  
die Hij is komen redden.

De last van het kwade dat de aarde met zich meedraagt, in het verleden en in  
de toekomst; alle zonden van de mensheid sinds de wereld begon, ze worden,  
lieve Heer, op U gelegd.

*Koor*

***Fling wide the gates***

Then on to the end, my God and my  
Friend, with Thy banner lifted high!  
Thou art come from above,  
in Thy power and love, to endure,  
and suffer and die.

Fling wide the gates! He waits! the  
Saviour waits. Then on to the end,  
my God and my Friend, To suffer,  
endure, and die.

***Open wijd uw poorten***

Dan voort naar het eind, mijn God  
en mijn Vriend, met Uw banier hoog  
opgestoken! Gij zijt van boven  
gekomen, in Uw kracht en liefde,  
om te dragen, en te lijden en te  
sterven.

Open wijd de poorten! Hij wacht!  
De Heiland wacht. Dan voort  
naar het eind, mijn God en  
mijn Vriend, om te lijden,  
te dragen en te sterven.

**Lied**                    **536** (*Alles wat over ons geschreven is*)  
Koor                    1 en 3  
Gemeente            2 en 4

**Gebed**

**Inzameling der gaven onder orgelspel**  
*één rondgang voor diaconie en kerk*

**Lied**                    **558** (*Jezus, om uw lijden groot*)  
vers 3 en 4

## **Delen van brood en wijn**

**Orgelspel**

**Gebed**

**Lied**                    **23b** (*De Heer is mijn herder*)  
vers 4 en 5

## Zegen



## Stille

*Bij de uitgang van het koor geeft ieder die dat wil een hand aan wie er al staat, en blijft dan zelf staan om ook de overigen de hand te drukken.*

## Uitgangscollecte *bestemd voor Budgetmaatjes – Samen010*

### Aan deze dienst werken mee:

ouderling van dienst	Liesbeth van Heel
diaken	Dideri Mattijsen
voorganger	ds Bernard van Verschuer
organist	Hayo Boerema
lector	Renée Schoenmaker (Crucifixion)
collectant	Dirk Engelfriet
ontvangst	Ada van Es en Eveline de Koning
koster	Peter Noordmans

### Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:

[bernardvanverschuer@gmail.com](mailto:bernardvanverschuer@gmail.com)

Telefoon: 06- 241 47 919

**Goede Vrijdag 30 maart:**

In de bovenzaal van de doopsgezinde kerk Noordmolenwerf 3, Rotterdam zal Mark van Nispen de pianoversie van Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Haydn spelen. We luisteren naar de Bijbelteksten en gedichten. Een korte dienst in de bovenzaal. Aanvang: 19:30 uur.

