

Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

zondag 1 november 2020 - Allerheiligen

Gedachtenis der overledenen
de kleur: wit

Allerheiligen

De Kerk heeft sedert de 9^e eeuw de gedachtenis van haar gestorven gemeenteleden gevierd in verbondenheid 'met alle heiligen'. Als datum werd daarvoor 1 november gekozen. Vandaag gedenken wij onze gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Bij 'heiligen' denken wij aan de grote namen van mensen die een 'heilige' status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen we vooral denken aan 'geroepen zijn', 'apart gesteld', 'toegewijd aan Gods toekomst', en zo spreekt Paulus over de gemeente van Christus ook als over heiligen.

Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen geleden en van vandaag, zijn wij één Kerk in hemel en op aarde. Een schare die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. Degenen die wij niet meer in ons midden hebben, zijn de heiligen ons voorgegaan.



INTREDE

de klokken worden geluid

orgelspel Leon Boëllmann (1862-1897)
- Prélude funèbre

verwelkoming en mededelingen

wij gaan staan

bemoediging In de Naam van de Vader
van de Zoon en van de heilige Geest
Amen.
Onze hulp in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft

drempelgebed Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, -
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, -
hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, -
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, -
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, -
leer ons U kennen:
die Bron van leven wordt genoemd, -
doe ons weer leven;
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, -
wees hier aanwezig.

introïtus Psalm 33:1-4,18-22 - *in wisselspraak, ouderling en **gemeente***
antifoon (gezongen door koor)
Gerrit Baas (1947)

*Halleluja! De genade van de Heer vervult heel de aarde.
Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt. Halleluja!*

Juich, rechtvaardigen, voor de HEER,
de oprechten moeten hem loven.

Huldig de HEER bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.

Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.

Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

antifoon (gezongen door koor)

*Halleluja! De genade van de Heer vervult heel de aarde.
Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt. Halleluja!*

wij gaan zitten

smeekgebed voor de nood van de wereld , besloten met:

Kyrie en Gloria 299 d NLB (gezongen door koor)
Willem Vogel (1920 – 2010)

Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons
Heer, ontferm u over ons.

Ere zij God in den hoge,
en vrede op aarde
voor mensen van zijn welbehagen.
Wij loven U, wij aanbidden U,
wij vereren U, wij zegenen U,
wij danken U voor uw heerlijkheid,
o Heer God, Koning des hemels,
God, onze Vader almachtig.
O Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader,
die de zonden der wereld wegdraagt,
ontferm U over ons;
die de zonden der wereld wegdraagt,
hoor ons gebed;
Gij, die gezeten zijt
aan de rechterhand van God de Vader,
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt heilig.
Gij alleen de Heer, Gij Allerhoogste,
o Jezus Messias met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

DE HEILIGE SCHRIFT

groet

De Heer zal bij U zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

**gebed
van de dag**

Eeuwige, die door het leven en sterven
van uw getuigen uw Naam geheiligd hebt
in hemel en op aarde,
onderricht ons door uw Woord,
doe ons opstaan in uw licht
en geef dat wij uw heerlijkheid mogen zien
door de barmhartigheid
van Jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen

koor

Psalm 121

Heinrich Schütz (1585 – 1672)

Ich heb mein Augen sehnlich auf
Und seh die Berge hoch hinauf,
Wann mir mein Gott von's Himmels Thron
Mit seiner Hilf zustatten komm.

Mein Hilfe kommt mir von dem Herrn,
Er hilft uns ja von Herzen gern,
Himmel und Erd hat er gemacht,
Er hält über uns Hut und Wacht.

Der treue Hüter Israel
Bewahret dir dein Leib und Seel,
Er schläft nicht weder Tag noch Nacht,
Wird auch nicht müde von der Wacht.

Der Herr dein'n Ausgang stets bewahr,
Zu Weg und Steg gesund dich spar,
Bring dich zu Haus in seim Geleit
Von nun an bis in Ewigkeit.

Evangelielezing Matteüs 5:1-12

¹ Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.

² Hij nam het woord en onderrichtte hen:

³ 'Zalig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

⁴ Zalig de treuenden,
want zij zullen getroost worden.

⁵ Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.

⁶ Zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

⁷ Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

⁸ Zalig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.

⁹ Zalig de vrede-stichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

¹⁰ Zalig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd
worden, want voor hen is het koninkrijk van de
hemel.

¹¹ Zalig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

¹² Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór
jullie de profeten.

Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

acclamatie

339 c NLB (*gezongen door koor*)
Willem Vogel (1920 – 2010)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

uitleg en verkondiging

stilte

kort orgelspel

Charles Hubert Hasting Parry (1848-1918)
- Elegy

GEDACHTENIS

gedicht

Huis vol mensen
Huub Oosterhuis

De doden
die in de aarde vergaan zijn
en die verstrooid zijn op de wind
voorgoed onvindbaar

de uit hun huis geroofden
de onvoltooiden
allen die weg zijn gegaan
zonder groet

wat heeft met hen gedaan
hij die nooit varen laat
het werk van zijn handen?

Leg hen als een zegel
aan uw hart
als een zegel op uw arm

want sterk als de dood
is de liefde.

koor

lied 266: 1, 2, 5 NLB

1. Die ons schiep,
en ook nu nog
– als hier de nacht ons
overmant –
houdt in de holte
van Uw hand,

2. die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

5. Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht.

wij gaan staan

gedachtenis

*Wij lezen enkele namen uit het Gedachtenisboek met
daarbij de namen van hen die uit onze kring zijn ontslapen
in het voorbije jaar, tussendoor zingt het koor telkens een
strofe uit Lied 726: 1, 2, 5 en 6*

5 december	Nelson Mandela <i>symbool anti-apartheid Zuid-Afrika</i>
12 december	Lambertus Zondag
14 december	Johannes Hendrik Zondag
20 januari	Sebastiaan <i>martelaar en heilige uit Milaan</i>
29 februari	Julia Suripatty - Mende

koor

Lied 726: 1

Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zijn.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

6 maart	Anna Zernike <i>1^e vrouwelijke predikant van Nederland</i>
28 maart	Willy Bernard - Wols
7 april	Cornelis Meerkerk
9 april	Dietrich Bonhoeffer <i>Duits theoloog gedood door Naziregime</i>
12 april	Cornelia Noordmans - Van Stuijvenberg

koor

Lied 726: 2

Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
die nu stralende verschijnt.

21 april	Jantina Johannaetia Nieboer - Smit
25 mei	George Floyd <i>Zijn dood leidde tot Black Lives Matter</i>
7 juli	Henderkien de Wit - Kuipers
14 juli	Willy Schilders - Van Twist
21 juli	Martijn Euser

koor

Lied 726: 5

Nu omstraalt hen licht des hemels
 en de levensbron ontspringt
 waar zij juichen U ter ere
 waar hun koor uw glorie zingt.
 Vrede is hun deel voor immer,
 liefde is hun eeuwig recht,
 alle waarheid zal het winnen
 en het blinkt van uw gezicht.

31 juli	Neeltje Overwater
10 augustus	Laurentius <i>patroonheilige van de kerk en Rotterdam</i>
2 oktober	Pierre Absil
20 oktober	Ebel Nieboer
24 oktober	Rosa Parks <i>Amerikaans burgerrechtenactiviste</i>

De slachtoffers van natuurgeweld
 en de slachtoffers van oorlogsgeweld

koor

Lied 726: 6

God uit God, eerste geboren,
 licht uit licht, o zonneshijn,
 in wiens lichaam uitverkoren
 heiligen slechts heilig zijn,
 schenk ons leven uit uw bronnen,
 door uw adem aangeraakt
 zingen wij tot Vader, Zoon en
 Heilige Geest die levend maakt.

orgelspel

Improvisatie

onder het orgelspel kunnen koorleden en medewerkers een kaars toevoegen van namen die wij in stilte willen noemen

lezing

Openbaring 21:1-4

¹Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. ²Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. ³Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. ⁴Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

orgelspel

wij gaan zitten

GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed en voorbede

Na iedere intentie... zo bidden wij:
367b NLB (*gezongen door het koor*)

Heer, onze Heer, ontferm u over ons.

stil gebed

onze Vader

koor

lied 725 NLB

1.

Gij boden rond Gods troon,
 die van zijn aangezicht
 de weerglans verder draagt
 op vleugels van het licht,
 draagt met uw stem
 ons mensenlied
 opdat het zingt
 alleen voor Hem!

2.

O heiligen vanouds,
 die ons zijn voorgegaan
 en alle strijd voorbij
 nu rond uw koning staan,
 uw grote koor
 in 't zoete licht
 van zijn gezicht
 zingt ons nu voor!

3.

Gij heiligen van hier,
 zing met uw aardse stem
 hoezeer uw hart verlangt
 naar 't nieuw Jeruzalem.
 Hef dan het hoofd
 en leef voorgoed
 haar tegemoet.
 God zij geloofd.

4.

Ook ik zing voluit mee
 de glorie van de naam;
 met hart en ziel ben ik
 zijn liefde toegedaan!
 Dat tot het eind
 mijn leven lang
 vol van gezang
 om Hem mag zijn!

zending en zegen v.

430 NLB

vg. Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
 zegene ons de grote naam!

vg. Met vrede gegroet en gezegend met licht!
 koor Met vrede gegroet en gezegend met licht!

vg. Voor wie zoeken in de stilte
 naar een vuur voor hart en handen:
 koor met vrede gegroet en gezegend met licht!

vg. Voor wie zingen op Gods adem
 van de hoop die niet zal doven:
 koor met vrede gegroet en gezegend met licht!

- vg. Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
koor met vrede gegroet en gezegend met licht!
- vg. Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven;
koor met vrede gegroet en gezegend met licht!
- vg. Het licht van Gods ogen gaat over u op!
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!
koor met vrede gegroet en gezegend met licht!

orgelspel

schaalcollecte ten behoeve van de kerkdiensten
***U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 t.n.v. Laurenspastoraat
Rotterdam onder vermelding van ‘schaal avonddienst’
en de datum van de dienst.***

In deze dienst:

Voorganger	ds Harold Schorren, Laurenspastor
Ouderling	Marco Hoogerbrugge
Diaken	Coreline Schep
Lector	Rixte Absil
Gedachtenis	Ineke van Houwelingen
Luthers Projectkoor	Hans Jansen
Orgel	Hayo Boerema
Ontvangst	Wim Steenbrink, Ank van der Spek
Bloemen	Anja Koole
Schaalcollecte	André Ouwehand

LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM

Laurenspastor	ds Harold Schorren (06 – 15 195 149)
secretariaat	Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 3011 GC Rotterdam
bankrekening	NL29 INGB 0002 4012 18 t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam
e-mail:	info@laurenspastoraat.nl
website	www.kerkenindelaurens.nl

