

Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

11 oktober 2020 – 4^e zondag van de herfst

Dienst van Schrift en Tafel

de kleur: groen

bij deze dienst

Helaas neemt het aantal corona-besmettingen weer toe. Weer meer mensen worden ziek, de angst en de onzekerheid groeien opnieuw, en de druk op de intensieve zorg wordt weer groter. We leven in een dieproodgekleurd gebied. Het is van dan ook van levensbelang dat we er samen voor zorgen dat we het gevaar terugdringen. Afstand houden, rekening houden met elkaar, geduld oefenen en misschien meer laten dan je lief is. Ik begrijp dat het zeker niet makkelijk is, maar waar de moeite groot wordt, kunnen we elkaar bijstaan.

Ook de kerk wil en moet delen in de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de toekomst. Daarom houden wij ons aan de beperkingen die zijn geadviseerd. Naast de medewerkers zullen er niet meer dan 30 kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Gelukkig zullen de hoofddiensten dankzij livestream wel te volgen zijn. Zo mogen we ons toch op zondag met elkaar verbonden weten.

De lezingen van vandaag klinken wel wat rauw nu we gedwongen zijn tot onderlinge afstand. In beide lezingen wordt er gesproken over de uitnodiging van grote groepen voor een grote gezamenlijke maaltijd. In Jesaja horen we dat de HEER van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aanricht. In Matteüs nodigt de koning iedereen uit voor het bruiloftsfeest van zijn zoon met bijbehorende rijkge vulde bruiloftsmaal. Beide zijn beeld voor Gods toekomst waartoe we groepen worden. Een droom die we moeten koesteren, een visioen dat we vast mogen houden....

Hopelijk komt de tijd snel dat we als gemeente weer zonder zorgen en angst de kerk mogen vullen. Maar weet in deze tijd van wachten dat iedere ontmoeting van mens tot mens een feestmaal kan zijn, een proeven aan hoe Gods toekomst is: leven in liefde voor elkaar.

Liefde en zegen gewenst,
ds. Harold Schoren

INTREDE

de klokken worden geluid

orgelspel

Prelude

Uit Trois Pièces van G. Pierné (1863-1937)

verwelkoming en mededelingen

wij gaan staan

bemoediging

In de Naam van de Vader
van de Zoon en van de heilige Geest
Amen.

Onze hulp in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft

drempelgebed

LB 294

gezongen door voorganger en cantorij

Wees hier aanwezig,
**God van de machten, licht in ons midden,
wees onze Heiland, dat wij herleven.**
Wees hier aanwezig,
dat wij herleven

introïtus

Psalm 130 - *in wisselspraak, ouderling en gemeente*

antifoon 711 C (*gezongen door cantorij*)

Mijn ziel verlangt naar U

Meer dan wachters naar de morgen.

Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
Heer, hoor mijn stem,
**wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.**

Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?

**Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.**

Ik zie uit naar de HEER,
**mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,**
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Israël, hoop op de HEER!
**Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.**
Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.

antifoon 711 C (*gezongen door ensemble*)
*Mijn ziel verlangt naar U
Meer dan wachters naar de morgen.*

wij gaan zitten

smeekgebed voor de nood van de wereld , besloten met
'zo bidden wij:'

Kyrie en Gloria uit : **Missa Brevis**
Ton de Leeuw 1926-1996

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Gloria in excelsis Deo!
Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Ere zij God in den hoge!
en vrede op aarde
voor mensen van zijn welbehagen.
wij loven U, wij vereren U,
wij zegenen U, wij verheerlijken U,
wij danken U
voor uw heerlijkheid.

Domine Deus, rex coelestis,
Deus, Pater omnipotens.
Domine, Fili unigenite,
Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes
ad dexteram patris,
miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus
tu solus altissimus,
Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
in gloria Dei patris.
Amen.

O Heer God, Koning des hemels,
God onze Vader almachtig.
Heer, enig geboren Zoon,
Jezus Messias,
Heer God, Lam van God,
Zoon van de Vader,
die de zonden der wereld draagt,
ontferm U over ons.
Die de zonden der wereld draagt,
hoor ons gebed.
Gij die gezeten zijt
aan de rechterhand de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste,
Jezus Christus.
Met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader
Amen.

groet

De Heer zal bij U zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

**Gebed
van de zondag**

Gij,
die door de adem van uw Geest
alle mensen tot een gemeenschap
wilt verzamelen rondom Jezus, uw Zoon,
**laat zijn Woord ons
daarheen de weg wijzen
en ons leven verzadigen,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen**

aandacht voor de kinderen

*De kinderen kunnen naar de kindernevendienst.
Zij komen bij het Avondmaal weer in de kerk terug.*

DE HEILIGE SCHRIFT

Profetenlezing **Jesaja 25:1-9**

Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

antwoordpsalm **Psalm 23a 1 en 2**

gezongen door cantorij

1

D' Almachtige is mijn Herder en Geleide,
wat is er dat me schort?

Hij weidt mij als zijn schaap, in vette weide
waar gras noch groen verdort.

Hij drinkt mijn ziel in koele bronnen en beke.

Indien mijn geest verstrooi'

en afdwaal' van de kudde en rechte streke,

Hij brengt ze weer te kooi.

2

Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten

en 't goddelijke recht,

om zijnen naam en eer in top te zetten

door 't lof van zijn knecht.

Al zworf ik om in nare en donk're dalen,

beschaduwd van de dood,

nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen:

Hij staat me bij in de nood!

Evangelielezing **Matteüs 22:1-14**

Zo spreekt de Heer.

Wij danken God.

acclamatie **LB 339 e**

gezongen door cantorij

Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,

te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.

uitleg en verkondiging

Cantorij

Lied 762: 1 en 2

1. De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
van spijs en merg, van uitgelezen wijnen;
van heind' en ver zal men aan tafel gaan,
de Heer is gul en goed voor al de zijnen.

2. Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal 't feestlijk toeven zijn,
hier lijdt de Heer ons heen langs alle wegen.

DE MAALTIJD VAN DE HEER

voorbede

na iedere intentie:

zo bidden wij:

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

stil gebed

slotgebed

gezongen door cantorij

Nun lässt uns Gott dem Herren
Dank sagen und ihn ehren
für alle seine Gaben
die wir empfangen haben.

J. Crüger 1657

nodiging

gebed over de gaven

Tafelgebed

De Heer zij met u.

En met uw Geest.

Verheft uw harten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

U komt onze dank toe....
.....en roepen wij uit alle macht:

**Sanctus
en Benedictus**

uit : Missa Brevis
Ton de Leeuw 1926-1996

Sanctus, sanctus, sanctus!
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig!
Heer God Zebaoth!
Hemel en aarde zijn vol
van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.

Benedictus qui venit
in nomine Domini
Osanna in excelsis.

Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer
Hosanna in den hoge.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader....
.....tot mijn gedachtenis”

**Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.**

.....

Bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
ONZE VADER.....

de klok in de vieringtoren wordt geluid

Agnus Dei

uit : Missa Brevis
Ton de Leeuw 1926-1996

Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Dona nobis pacem.

*Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegdraagt
Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegdraagt
ontferm U over ons.
Geef ons vrede.*

vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.

en met uw Geest.

Wenst elkaar de vrede. *(met een knikje)*

communie

u kunt bij het naar voren gaan uw gaven voor kerk en diaconie in de schaal doen.

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op

IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18

s. v. p. vermelden ‘rondgang’.

Tafelmuziek

Improvisatie

dankgebed

allen gaan staan

slotlied

LB 418: 1 en 3

gezongen door cantorij

1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U één,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.

3. Vrede, vrede laat
Gij in onze handen, -
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

zending en zegen

v.

Amen

orgelspel

Scherzando

Uit Trois Pièces van G. Pierné (1863-1937)

schaalcollecte bestemd voor Eethuis Pauluskerk

De Pauluskerk aan de Mauritsweg vervult een unieke functie in de stad. Het is een plaats met een diaconale functie en daarnaast een “gewone” kerk, met kerkdiensten op zondag en alle andere kerkelijke activiteiten.

Vanuit het Diaconaal Centrum wordt aandacht gegeven aan mensen die opvang, hulp en steun behoeven, omdat zij het anders niet redden in deze maatschappij. Voor deze sociaal zwakkeren is de Pauluskerk in veel gevallen een laatste houvast. Een van de projecten is het Eethuis. Elke maandag tot en met vrijdag wordt er gezamenlijk gegeten op het Kerkplein. Vrijwilligers serveren dan een warme maaltijd voor € 1, voor iedereen die geen mogelijkheid heeft om zelf te koken. Er komen gemiddeld ongeveer 50 mensen per avond in het Eethuis. De maaltijd wordt gezamenlijk begonnen, vaak met een gedicht of een gebed.

*U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
s. v. p. vermelden ‘schaal’*

Na de dienst zal er geen koffie-ontmoeting zijn.

**Wij verlaten de kerk door de hoofdingang.
Houd afstand van elkaar.**

In deze dienst:

Voorganger	ds Harold Schorren, Laurenspastor
Ouderling	Marion Moerman
Diakenen	Peter van Wijk, Iteke van der Vlugt
Laurenscontorij	Wiecher Mandemaker
Orgel	Geerten Liefding
Kindernevendienst	Paul Absil
Oppas	Jacqueline Nieuwstraten
Ontvangst	Annelies en Wim Steenbrink
Bloemen	Ank van der Spek
Collecte	André Tiller, Chadassa Montagne
Zilver-afwas	Renée Tiller, Iteke van der Vlugt

Agenda:

Vanavond:

19.00u. Vespers

- 13 oktober 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Tjaard Barnard
orgel Willemijn Roodbergen
- 18 oktober 9.00u. vroegdienst, vg. ds. Niels de Jong
10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen,
vg. ds. Bernard van Verschuer
19.00u. Cantatedienst, vg. ds. Bernard van Verschuer
(zie website Laurensantorij.nl.)
- 20 oktober 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Iet Buijser,
orgel Aad van der Hoeven,
- 25 oktober 10.30u. Schrift en Tafelviering, Laurenspastoraat,
vg. Ds. Mirelle Klomp
- Iedere vrijdag 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening
(Coventry Prayer)

*Op 1 november a. s. wordt om 19.00u. de Allerheiligenviering gehouden. In deze viering zullen overledenen van het voorbije jaar worden herdacht. Ds Harold Schorren, Laurenspastor, zal in deze dienst voorgaan. Indien u namen genoemd wilt hebben, dan kunt u die via monique@laurenspastoraat.nl doorgeven. Wilt u daarbij s. v. p. de **volledige naam van de overledene en de desbetreffende overlijdensdatum** aangeven. Tevens vragen wij u, in verband met de coronaregels, te vermelden met **hoeveel personen** u de viering zal bijwonen.*

LAURENPASTORAAT ROTTERDAM

Laurenspastor ds Harold Schorren (06 – 15 195 149)
secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101
3011 GC Rotterdam
bankrekening NL29 INGB 0002 4012 18
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam
e-mail: scriba@laurenspastoraat.nl
website www.kerkenindelaurens.nl

CITYPASTOR

e-mail: contact@citypastor010.nl
website: www.citypastor010.nl

