



Kindernieuwsbrief Vrijdag 04-12-2020

## Hallo allemaal,

Zondag is het de tweede Advent. Op weg naar de geboorte van Jezus. Daarom in deze nieuwsbrief het tweede deel van ons Kerstlantaarntje. Natuurlijk ook een verhaal. Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt!

Hartelijke groet,  
Carola Scholten

### BIJBELVERHAAL

*(uit Kind op Zondag)*

#### Is de Messias gekomen?

In de tempel in Jeruzalem wordt elke dag gebeden.

‘God, zie naar ons om’, bidden de priesters. ‘Amen, Halleluja.’

‘God, stuur een koning om ons te helpen. Een Messias, een kind van U. Amen, Halleluja.’

Zo klinkt het week in week uit, jaar na jaar. Ouders leren de gebeden aan hun kinderen en die leren het weer aan hun kinderen.

‘Wij wachten op U, God. Amen, Halleluja.’

De mensen vertellen elkaar ook verhalen over hoe het zal zijn als de Messias komt. Hij zal mensen dichterbij God brengen, hij zal iedereen vertellen hoe je een nieuw begin kunt maken.

Ook die verhalen klinken elke dag, jaar na jaar.

Maar de laatste tijd klinken ze anders. Er is een man, niet zo ver van Jeruzalem, die bijzondere dingen doet. Johannes heet hij. Hij staat elke dag bij de Jordaan om mensen te vertellen over God. Hij helpt iedereen om een nieuw begin te maken.

Nieuwsgierig gingen de mensen naar de rivier om te kijken. Sommigen lieten zich dopen, anderen bleven op een afstandje staan. En steeds vaker vroegen ze zich af: zou het kunnen dat Johannes de Messias is? Zou dat écht kunnen? Zou God al die gebeden van al die jaren verhoord hebben?

‘Dat kan haast niet’, zeggen sommigen. ‘Waarom zou God nu ineens zijn Zoon sturen? En trouwens – die Doper ziet er niet echt uit als een Messias, met zijn oude rafelige jas aan.’

Maar anderen zeggen: ‘Het kan haast niet anders.’ Opgewonden praten ze erover op de markt, in de straten en in de huizen. En als ze in de tempel hun gebeden zeggen, zijn ze met hun gedachten bij die man in de Jordaan.

De priesters zijn de bazen van de tempel. Zij zijn misschien ook wel nieuwsgierig naar Johannes, maar ze zijn ook bezorgd. Misschien is het gewoon maar een praatjesmaker, denken ze. Dan gelooft iedereen straks in een nep-Messias.

De priesters houden lange vergaderingen over wat ze moeten doen.

'Opsluiten', zegt de een.  
'Gewoon geen aandacht aan besteden', zegt een ander.  
'Blijven bidden', vindt een derde.  
Uiteindelijk nemen ze een besluit: ze gaan een onderzoek instellen. Een paar priesters moeten naar Johannes toe om hem te ondervragen. Ze gaan meteen op weg. 'Wie bent u?' vragen ze aan Johannes. 'Johannes', zegt Johannes. 'Ja', zeggen de priesters. 'Dat dachten wij al. Maar... Wie bent u nog meer? Er gaan allerlei verhalen over u rond. Dat u misschien de Messias bent. Wat zegt u daar zelf over?'



Johannes glimlacht. 'De Messias?' Hij schudt zijn hoofd. 'Nee, dat ben ik niet.'

'Maar wat dan wel? Een profeet? Of bent u misschien Elia, de profeet van vroeger die terug zal komen?'

Johannes schudt weer zijn hoofd. Hij denkt even na. En dan antwoordt hij: 'Ik ben een stem, die roept in de woestijn. Ik vertel dat de Heer eraan komt. En dat duurt niet lang meer!'

De priesters maken een paar aantekeningen, zodat ze straks in Jeruzalem goed kunnen vertellen wat ze gehoord hebben. Maar bedenken ze: 'Als u niet de Messias bent, en ook niet een profeet – waarom doopt u dan?'

Johannes gaat even met zijn hand door het water. En dan vertelt hij: 'Wat ik doe, is nog maar het begin. Na mij komt iemand, die veel grotere dingen zal doen.'

Even later zijn de priesters op weg, terug naar Jeruzalem. Ze hebben veel gehoord. Maar of ze nou echt weten hoe het zit?

## Gebed:

*Goede God,  
Soms zou ik willen dat hij nog een keer  
terugkwam -  
die man daar bij de Jordaan.  
Dat hij nog een keer terugkwam  
om te vertellen over een nieuw begin,  
over leven met U.*

*Ik zou willen dat hij terugkwam  
als ik iets stoms heb gedaan.  
Als ik baal van mezelf,  
als ik spijt heb van wat ik heb gedaan.  
'Begin opnieuw', zou hij zeggen.  
'Leef met God.'*

*Soms zou ik het willen, God.  
Maar tegelijk geloof ik dat het niet hoeft.  
Ook zonder die man in zijn maffe jas  
mag ik U vragen:  
Wees bij mij, Heer. Amen*

## Knutselwerk:

De komende weken leven we naar Kerst toe. Elke week kunnen we een deel van een lantaarn maken.

Deze week deel 2. Johannes staat vandaag centraal op het lantaarntje. Kleur hem en plak hem op de rand van het lantaarntje. Voor een 3D-effect plak je hem op met 3D-tape.

Werkwijze: Kopieer alles op stevig papier. Volg de aanwijzing op het werkblad. Kleur, knip, prik en vouw het. Plak eventueel achter de open geprikte zon, cellofaan of iets dergelijks. Prik de 'prikgaatjes' in. Straks schijnt het licht mooi door die gaatjes heen.

Nodig: kleurpotloden, scharen en lijm, glitters, prikpen en prikplap. Vliegerpapier of cellofaan, 3D-plakband, glazen potje, waxinelichtje, dubbelzijdig plakband.

### ■ Advent week 2

