



Kindernieuwsbrief Vrijdag 11-12-2020

Hallo allemaal,

Zondag is het de derde Advent. Op weg naar de geboorte van Jezus. Daarom in deze nieuwsbrief het derde deel van ons Kerstlantaarntje. Natuurlijk ook een verhaal. Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt!

Hartelijke groet,
Carola Scholten

BIJBELVERHAAL

(uit Kind op Zondag)

Toekomstdromen

Lang geleden veroverde het leger van Babylonië het land Israël. Het leger trok naar de stad Jeruzalem. Ze namen de stad in en verwoestten de stad. Niets bleef er meer overeind staan. De muren werden verpulverd. De huizen in brand gestoken en de tempel, het mooiste gebouw van de stad, werd leeggeroofd en kapot gemaakt. Tot er geen steen meer op de andere stond. De bewoners van Jeruzalem werden weggevoerd. Verslagen, beroofd en vernederd.

Jaren later keren de bewoners terug. Vol hoop. Maar als ze de stad zien, zinkt de moed hen in de schoenen. Jeruzalem is een puinhoop. Ze beginnen met puinruimen en beetje bij beetje bouwen ze de stad weer op.

Het leven in de stad is zwaar. De muren rond de stad zijn nog niet gerepareerd en in een stad zonder stadsmuren kan elke vijand binnen sluipen. Er is weinig eten, want als je druk bent met het repareren van je huis, heb je niet veel tijd om in de tuin te werken en groente te verbouwen.

De mensen zijn moe en bang. Ze klagen. Ze mopperen tegen elkaar. Ze maken ruzie...



Dan klinkt er een luide stem in de stad. Het is Jesaja. Hij is profeet. Hij vertelt de mensen wat de Heer te zeggen heeft.

‘Luister, mensen van Jeruzalem’, roept Jesaja. ‘Luister! Ik heb een boodschap van de Heer voor jullie allemaal. De Heer zegt: “Jullie leven in een kapotte, gebroken stad. Het leven is zwaar. En nog vaak denken jullie terug aan de tijd dat jullie weggevoerd werden. Maar kijk niet achterom. Kijk vooruit. Want ik, de Heer, maak alles nieuw.

De stad Jeruzalem zal stralen. Een prachtige stad met mooie straten. Met pleinen vol vrolijke mensen. En overal hoor je mensen lachen.”

Er komen steeds meer mensen om Jesaja heen staan. Zijn woorden geven hoop. Hoop die lang geleden vervlogen was. Onder het puin en het stof van de stad bedolven.

Jesaja gaat verder: ‘Als je een huis bouwt, mag je er ook in wonen. Niemand zal het afpakken.

Als je een tuin aanlegt en als je groente zaait, zal alles groeien en bloeien. Wat je oogst, mag je zelf opeten. Niemand zal het afpakken.

Als je een wijngaard aanlegt, mag je zelf de druiven plukken. Je mag ze eten en ervan genieten. Niemand zal ze afpakken.

Niemand zal kwaad doen. Iedereen zal lang leven en gelukkig zijn.’

De mensen zuchten. Het klinkt als een droom.

Jesaja laat hen verder dromen. ‘Stel je voor’, zegt Jesaja, ‘dan zal de wolf niet het lam verslinden, nee, ze zullen samen grazen. De leeuw en de koe zullen samen stro eten.

De slang is niet meer listig en giftig en niet meer op jacht. Ze zal zich voeden met stof. Geen mens zal een ander kwaad doen. Mensen van Jeruzalem, de Heer maakt alles nieuw en er zal vrede zijn.’

Maar dan schudt Jesaja de mensen wakker uit hun toekomstdroom.

‘Het blijft niet bij dromen. De Heer wil dat jullie Hem helpen. Leef zoals de Heer van jullie vraagt. Eer Hem. Wees goed voor elkaar. Help elkaar. Bouw samen de stad weer op. Doe wat je kunt en de Heer zal de rest doen.’

Gebed:

Vader in de hemel,

Dank U wel dat U ons

een kijkje in de toekomst geeft.

Dank U wel dat we mogen weten,

dat het steeds een beetje lichter wordt.

Vader, ook wij

kunnen het lichter maken

voor de mensen om ons heen.

Door een helpende hand,

een lach, een compliment.

Wilt U ons helpen

ons licht te laten schijnen,

zodat de wereld lichter wordt.

Amen

Knutselwerk:

De komende weken leven we naar Kerst toe. In de adventstijd werken we aan een lantaartje.

Elke week kunnen we een deel van een lantaarn maken. In de adventstijd zien we uit naar een nieuwe tijd. Een tijd van vrede en geluk. Jesaja de profeet roept de mensen op die nieuwe wereld dichterbij te brengen. Hij zegt zoiets als ‘doe wat je kunt en God doet de rest’. Als we nu eens een lichtje aansteken in de hoop op die nieuwe tijd?

Werkwijze: Kopieer alles op stevig papier. Volg de aanwijzing op het werkblad. Kleur, knip, prik en vouw het. Plak eventueel achter de open geprikte zon, cellofaan of iets dergelijks.

Prik de ‘prikgaatjes’ in. Straks schijnt het licht mooi door die gaatjes heen.

Nodig: kleurpotloden, scharen en lijm, glitters, prikpenen en prikklap. Vliegerpapier of cellofaan, 3D-plakband, glazen potje, waxinelichtje, dubbelzijdig plakband.

Advent week 3



--- = vouwlijn
 ... = prikgaatjes
 - = uitknippen



Een ster met vijf punten maken door wat vouwen en eenmaal knippen. Daarmee kan je nog eens mensen verrassen!



Vouw het stuk papier door het midden. Houd de vouw aan de bovenkant en zie dan plaatje twee voor de letters.
 Vouw hoek A naar de middellijn B over punt M. (Zie 3)
 Dan hoek C vouwen over de lijn B-D. (De streepjeslijn in plaatje 4)
 Dan nog een keer vouwen over de lijn C-D en dan gaan we knippen!
 Op plaatje 6 zie je hoe je moet knippen. Daarna het papier weer terugvouwen en je hebt een ster. (En een stuk papier met een ster als gat!)
 Het maakt niet zo heel veel uit hoe je knipt, de ster krijgt alleen wat verschillende vormen afhankelijk

van in welke richting je knipt. Probeer het maar eens uit.