



Kindernieuwsbrief Vrijdag 25-12-2020

Hallo allemaal,

Kerstmis. Heel anders dan we gedacht hadden, niet uitgebreid met de familie maar met het gezin thuis. Niet met z'n allen naar de kerk maar kijken naar de film op Kerstavond en/of de kerkdienst op Eerste Kerstdag.

In deze nieuwsbrief het verhaal van Eerste Kerstdag en het verhaal van Zondag 27-12. Natuurlijk ook iets te knutselen.

Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt!
Hartelijke groet en hele fijne dagen,
Carola Scholten

BIJBELVERHAAL

(uit Kind op Zondag)

Een wonder in een stal

Jozef en Maria zijn op weg naar Bethlehem. Het is geen makkelijke reis. Maar het is op bevel van de keizer. Zijn wil is wet. Dus als hij zegt dat je je moet inschrijven in je geboorteplaats, dan ga je. Ook al ben je hoogzwanger.

Maria schuift wat heen en weer op de rug van de ezel. Ze is zwanger en haar dikke buik zit in de weg. Ze kijkt opzij. Jozef loopt naast de ezel. Op zijn rug heeft hij een tas met eten, kleding voor Maria, voor hemzelf én voor de baby. Want het kan niet lang meer duren voordat de baby geboren wordt. Misschien wel tijdens de reis, misschien wel in Bethlehem...

Hoe dichterbij Bethlehem komen, hoe drukker het wordt. Er zijn meer mensen op weg naar de stad om zich in te laten schrijven.

'We moeten op zoek naar een herberg, een plekje om te overnachten', zegt Jozef. Hij kijkt om zich heen. Dan leidt hij de ezel met Maria een straat in. Even verderop hangt een uithangbord. Een herberg. Aan het geroezemoes kunnen ze horen dat het druk is binnen. 'Blijf jij even buiten met de ezel en de bagage, dan vraag ik of we hier kunnen overnachten', zegt Jozef.

Al snel komt hij weer naar buiten. Hij fronst en schudt zijn hoofd. 'Vol', zegt hij. 'Een paar straten verderop schijnt nog een herberg te zijn, laten we het daar proberen.'

Ook de volgende herberg blijkt vol te zijn. Wat nu? Verslagen staren Jozef en Maria elkaar aan. Dan horen ze iemand roepen. Het is de eigenaar van de herberg. Hij staat druk te gebaren in de deuropening. 'Ga daar het straatje in, je komt achter de herberg uit. Daar staat een oude stal. Als jullie het niet erg vinden om daar samen met jullie ezel te overnachten... het is het enige wat ik nog kan verzinnen.'

Jozef en Maria kijken elkaar aan. Er zit niets anders op.



In de stal probeert Jozef een lekker plekje te maken. De herbergier komt een stapel dekens brengen. Jozef spreidt ze uit. Maria gaat liggen, moe van de lange reis. 'Jozef', zegt Maria, 'ik denk dat het niet lang meer duurt...'

Langzaam wordt het donker om hen heen. Een kleine olielamp zorgt voor een beetje licht in de stal. Die nacht wordt de baby geboren. Een jongetje. Jozef pakt een paar doeken en wikkelt ze om zijn zoontje heen. Dan geeft hij de baby terug aan Maria. 'Jezus', zegt hij. 'We moesten hem Jezus

noemen, heeft de engel gezegd.'

Even later klinken er stemmen buiten. Opgewonden gefluister. Wat zou er aan de hand zijn? Er wordt gerammeld aan de staldeur, en dan gaat hij open. In de deuropening staan een aantal mannen. Hun gezichten worden verlicht door de fakkels die ze dragen. 'Wij hebben het nieuws gehoord. De redder is geboren! Zijn we aan het juiste adres?'

Jozef is opgesprongen. Met grote ogen kijkt hij de mannen aan. Ze schuifelen langs Jozef en knielen bij Maria die de baby in haar armen heeft.

'We waren op het veld bij de schapen', vertelt een van de mannen. 'Opeens was er een engel, hij straalde. En wij, wij schrokken! Maar de engel vertelde dat we niet bang hoefden te zijn. Hij had belangrijk nieuws: de redder van de wereld is geboren! We moesten op zoek naar een pasgeboren baby in een stal.'

Maria en Jozef kijken elkaar aan.

Dan gaat de man verder: 'En toen kwamen er nog veel meer engelen. Ze zongen een prachtig lied. En daarna zijn we op zoek gegaan. Het is precies zoals de engel zei! Een baby in een stal.'

Maria kijkt de mannen aan. Wat een bijzonder verhaal. Even denkt ze terug aan de engel die bij haar op bezoek is geweest.

De mannen staan op. 'Laten we gaan, heel de wereld moet van dit wonder weten!' Als de mannen vertrokken zijn, horen Jozef en Maria hen zingend door de straten lopen. 'Alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt!' Ze zingen het lied dat de engelen zongen.

27-12-2020

Een bijzondere ontmoeting

Jozef en Maria zijn op weg naar de tempel. Ze hebben de kleine Jezus mee. In de tempel willen ze God danken. Omdat ze een prachtig cadeau hebben gekregen, een gezond en lief kindje.

Als ze nog maar net in de tempel zijn, komt er een man op hen af. 'Daar is hij dan! Dat ik deze dag nog mee mag maken!' Jozef en Maria kennen de man niet. De man ziet hun verbaasde blik. 'Ik ben Simeon,' zegt de man. 'God heeft mij beloofd dat ik de verlosser zou zien.' Hij kijkt naar Jezus. 'En daar is hij. Mag ik hem even vasthouden?' Jozef geeft Jezus aan Simeon. Als Simeon hem voorzichtig vasthoudt, begint hij te stralen. 'Wat een feest,' zegt hij. 'Want ik heb de redder gezien!' Hij geeft Jezus terug aan zijn ouders. 'Dit kindje zal mensen laten vallen en opstaan,' zegt hij tegen ze. Jozef en Maria kijken Simeon verbaasd na.

'Wat bijzonder,' zegt Maria zacht tegen Jozef. 'Hoe weet hij wie Jezus is?'

Als Maria en Jozef verder de tempel in lopen, zien ze een oude vrouw naar hen kijken. Ze lacht. De oude vrouw staat voorzichtig op en loopt naar hen toe. 'Hoera,' zegt ze. Ze houdt haar handen in de lucht. 'Alle eer aan God, want Hij heeft ons de bevrijder gegeven!' Ze kijkt naar Jezus en lacht nog meer. Ze schuifelt verder door de tempel. Iedereen die ze tegenkomt, tikt ze op de schouder. 'Ik heb het kind gezien, onze bevrijder is hier!' Jozef kijkt de oude vrouw verbaasd na. 'Wat bijzonder,' zegt hij zacht tegen Maria. 'Hoe weet zij wie Jezus is?' Stil maken Jozef en Maria het offer klaar. Ze danken God voor hun kindje en gaan weer naar huis. Jezus groeit op. Hij is sterk en wijs. God is dichtbij. Zijn genade rust op hem.



Gebed:

*Goede God,
Er is zoveel om naar uit te kijken;
naar een feest dat komen gaat,
naar het moment dat je eindelijk kan kopen waar je zo lang voor gespaard hebt,
naar de vakantie of vrije tijd.
We kunnen ook uitkijken naar elkaar.
Geef dat we blij zijn om elkaar te zien,
dat we zoeken naar wat de ander zo bijzonder maakt.
Zo kijken we ook een beetje uit naar uw nieuwe wereld.
Amen*

Knutselwerk:

Deze keer een kleurplaat van een glas in loodraam. Je kan deze het beste inkleuren met viltstift. Als je klaar bent met kleuren de achterkant van de kleurplaat insmeren met zonnebloemolie of slaolie. Goed laten drogen. Dan uitknippen langs het randje van het raam. En mooi ophangen voor het raam.

Een voorbeeld van een glas in loodraam wat ik zelf heb ingekleurd.



