



Kindernieuwsbrief Vrijdag 5 februari 2021

Hallo allemaal,

Het Bijbelverhaal gaat deze week over de genezing van de zieke schoonmoeder van Simon. Als je ziek bent heb je vaak behoefte aan iets vrolijks. Daarom kunnen jullie deze week misschien wel bloemen knutselen voor een zieke.

Ik wens jullie weer veel lees en kijk plezier en laat even weten wat je van deze brief vindt! Als jullie zelf een tip hebben wat in de nieuwsbrief zou kunnen dan kan je die sturen naar kerkblad@kerkenindelaurens.nl

Hartelijke groet,
Carola Scholten

Bijbelverhaal:

Mensen die Jezus volgen

Door de straten van het stadje Kafarnaüm lopen een paar mannen. Het zijn Jezus en zijn vrienden: Simon en Andreas, Jakobus en Johannes. Ze komen net uit de synagoge, dat is een soort kerk. Jezus heeft er een mooi verhaal verteld. En hij heeft een man beter gemaakt die erg in de war was.

Nu zijn ze op weg naar het huis van Simon en Andreas. 'Hier', wijst Simon. 'Hier rechts, en dan links.' De anderen lopen achter hem aan.

'Wat loop je toch snel', moppert Johannes. 'Hebben we haast ofzo?'

Simon zegt niks, maar hij blijft snel lopen.

'Hier is het', zegt hij na een tijdje.

Als ze binnen zijn, kijkt Jezus om zich heen. 'Waar is je familie?' vraagt hij. 'Je vrouw woont hier toch ook, en je schoonmoeder?'

Simon knikt. 'Ze zijn daar, in dat kamertje', wijst hij. 'Mijn schoonmoeder is ziek, ze heeft erge koorts.'

Jezus klopt op de deur van het kamertje. Hij gaat naast de zieke vrouw op bed zitten en geeft haar een hand. 'Kom maar', zegt hij. 'Ik help je wel.' Op hetzelfde moment is de vrouw genezen. Ze staat op en lacht naar Simon en de anderen.

Het is een wonder, daar in het huis van Simon. En het is nog maar het begin. Die avond worden uit de hele stad zieke mensen naar Jezus toegebracht. Jezus maakt ze allemaal beter, voor de deur van Simons huis. 'Vertel het maar niet verder', zegt hij erbij.

De volgende ochtend staat Jezus vroeg op. Het is nog helemaal donker als hij het

Kinder-Nieuwsbrief Kerken in de Laurens, 5-02-2021



huis van Simon verlaat en door de stille straten van Kafarnaüm wandelt, op zoek naar een rustig plekje om te bidden. Maar hij zit er nog maar net, als Simon en de andere vrienden bij hem komen. 'Iedereen is naar je op zoek!' roepen ze. Ook deze dag maakt Jezus weer zieke mensen beter en vertelt hij over Gods liefde. En de dag daarna ook, en de dag daarna ook. Samen met zijn vrienden gaat hij door heel Galilea. Binnen de kortste keren hoort iedereen ervan!

Gebed:

*Goede God,
Dat wij hier bij elkaar zijn,
dat vind-ik-leuk.
Dat ik kan lachen en spelen met vrienden,
dat vind-ik-ook-leuk.
En pannenkoeken met stroop,
dat vind-ik-super-leuk (en ook erg lekker).
En zomaar wat op de bank zitten thuis,
of logeren bij opa en oma,
dat vind-ik-leuk, God, vind-ik-écht-leuk.
Zo kan ik elke dag wel honderd 'likes' uitdelen.
Honderd keer mijn duim omhoog,
net als bij YouTube of Instagram, maar dan in
het echt.
Daar dank ik U voor, God.
En ik bid U
voor al die dingen waarvan ik denk:
vind-ik-erg.
Voor mensen die verdrietig zijn,
mensen die bang zijn,
mensen die ziek zijn.
Dat vind-ik-erg, God.
Daarom deel ik het met U.
Amen*

40 dagentijd

Op 17 februari start de 40 dagentijd. Op weg naar Pasen. Al heel lang geleden werd vasten, sober eten, een onderdeel van de voorbereiding. In de periode van Aswoensdag tot Pasen tellen we 46 dagen. Op zondagen wordt er niet gevast want dat is een feestdag. Ook jij kan meedoen met vasten. Als je dat wil kun je via Iteke van der Vlucht een boekje aanvragen waarin allemaal tips over hoe je kan vasten. E-mail iteke.vdvlucht@gmail.com of bellen naar 06 13446523

Papieren bloemen maken

Maak zelf vrolijke papieren bloemen met deze simpele stap voor stap tutorial. Iedereen kan ze maken; papier vouwen, knippen, nietje erin en je hebt een prachtige bloem! Lees snel wat je nodig hebt en hoe simpel het is om deze papieren bloemen te maken!

Wat je nodig hebt: Papier, Groene stift of verf, lange satéprikker, Potlood, Nietmachine, Schaar, Plakband.

Tip: bij de Hema hebben ze dit leuke neon papier

Wat je moet doen:

Stap 1



Halveer het A4 vel naar A5 en knip doormidden. En halveer nog een A5 vel tot A6 en knip doormidden. Dit is voor het middelste deel van de bloem. Je hebt nu een A5 en een A6 vel.

Stap 2



Vouw het blad door midden en vouw dan nog 2 keer tot je 4 delen hebt – let op de vouwen zitten allemaal aan dezelfde kant.

Stap 3



Vouw nu naar de andere kant telkens halverwege tussen twee vouwen in. Je hebt nu een soort trappetje met 8 gelijke delen. Herhaal dit ook met het kleine papier.

Stap 4



Teken 2 rondingen op de uiteindes en knip deze uit – Let op dat de ronding begint bij de open kant anders klopt je bloem niet. Doe dit voor beide kanten en ook bij het kleine blad.

Stap 5



Vouw de blaadjes in elkaar en zorg dat de kleine netjes in het midden zit van de groten.

Stap 6



Vouw even dubbel naar beide kanten zodat er een vouw rand rand ontstaat. Vouw daarna weer open.

Stap 7



Pak nu het midden en zet zo hoog mogelijk tegen de rand een nietje (zie de 2 foto's hieronder)

Stap 8



Buig nu de 2 buitenste “blaadjes” naar elkaar toe en plak deze vast. Herhaal dit ook aan de andere kant van de papieren bloem. Je bloem moet er nu zo uitzien.

De papieren bloem is nu bijna klaar

Stap 9



Kleur of verf de satéprikker groen en schuif deze door de dichtgevouwen achterkant van de bloem heen.

Tip: Als die niet goed vast blijft zitten kan je er een druppeltje lijm tussen doen of vast zetten met een extra nietje zodat die klemt.

En klaar is je bloem! Wie ga jij verblijden met deze leuke en vrolijke zelfgemaakte bloemen?