



MAASKANT OPEN GRENZEN

Laurenskerk

zondag 19 december 2021

te 10.30 uur

Maaskant Open Grenzen

Intrede

De kaarsen worden aangestoken

Stilte

Orgelspel

Johann Nicolaus Hanff (1663-1711)

-Von Gott will ich nicht lassen

Welkom en Afkondigingen

(allen gaan staan)

Aanvangslied

Antifoon 4e advent

432d (*Dawn, hemel, van omhoog*)

19 (*De hemel roemt de Heer*)

vers 1

Psalmlezing

uit psalm 19: 8-15

19 (*De hemel roemt de Heer*)

vers 2

Antifoon 4e advent

432d (*Dawn, hemel, van omhoog*)

Votum en groet

(allen:)



A - - - - - men

(*allen gaan zitten*)

Gebed moment van *stille*
en gesproken gebed
overgaand in *gezongen* **Kyrie**

Kyrie



Psalmregel

Lied 445 (*De nacht is haast ten einde*)
vers 1 en 4

Inleiding bij de lezingen en *praatje met de kinderen*
<*De kinderen gaan naar de kinderdienst*>

Schriftlezingen

1^{ste} lezing: Micha 5: 1-4a

Lied 80 (*O God van Jozef, leid ons verder*)
vers 1 en 2

2e lezing: Lucas 1: 26-38

Lied 473 (*Er is een roos ontloken*)
vers 1 en 2

Preek

Orgelspel Hayo Boerema
-3 variaties op LB 437

Uit de gemeente

Collecte (*aankondiging*)

<De kinderen komen terug>

Lied 442 (*Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen*)

Dankzegging, voorbeden, *stil gebed en Onze Vader*

(*allen gaan staan*)

Slotlied 437 (*Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer*)
vers 1, 2, 4 en 5

Zegen

(*allen:*)



A - - - - - men

Orgelspel Hendrik Andriessen (1892-1981)
-Veni, Veni Emanuel

Uitgangscollecte *bestemd voor Eethuis Pauluskerk*)

De Pauluskerk aan de Mauritsweg vervult een unieke functie in de stad. Het is een plaats met een diaconale functie en daarnaast een "gewone" kerk, met kerkdiensten op zondag en alle andere kerkelijke activiteiten.

Vannuit het Diaconaal Centrum wordt aandacht gegeven aan mensen die opvang, hulp en steun behoeven, omdat zij het anders niet redden in deze maatschappij. Voor deze sociaal zwakkeren is de Pauluskerk in veel gevallen een laatste houvast.

Een van de projecten is het Eethuis. Elke maandag tot en met vrijdag wordt er gezamenlijk gegeten op het Kerkplein. Vrijwilligers serveren dan een warme maaltijd voor € 1, voor iedereen die geen mogelijkheid heeft om zelf te koken. Er komen gemiddeld ongeveer 50 mensen per avond in het Eethuis. De maaltijd wordt gezamenlijk begonnen, vaak met een gedicht of een gebed.

U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 32 RABO 373738927
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum
o.v.v. Eethuis Pauluskerk

Aan deze dienst werken mee:

ouderling van dienst	Joost Heere
diaken	Carola Scholten
voorganger	ds Helene Perfors
lector	Frederique Veldman
organist	Hayo Boerema
collectant	Tom Boesten
ontvangst	Annelies van Heest en Corry van Eekeren-Dolk
kindernevendienst	Theodoor Bos

Vanavond in de Laurenskerk:

15.30 uur: *Cantatedienst*
Voorganger ds Bernard van Verschuer

Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:

bernardvanverschuer@gmail.com

Telefoon: 06 - 241 47 919

Wie de *e-mailbrief* van onze gemeente wil ontvangen
of **de preek van deze dienst**, melde zich even bij:

mkog@kerkenindelaurens.nl

